



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Nieuw seizoen

Nieuw jasje

Werkgroep
vluchtelingen

Tien4Teen

September 2017

Kerkdiensten

Zondag 3 september Startzondag op een "vreemde locatie"

08:45 uur: op de fiets verzamelen bij de Sprank.

Om ca. 10:30 uur is de dienst: ds. G. van der Velde – Meijer

1ste collecte in de dienst: Diaconie plaatselijk

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 10 september

10:00 uur: ds. G. van der Velde – Meijer

1ste collecte in de dienst: Diaconie, Kerk in Actie - Vredesweek

2de collecte: Kerkrentmeesters

Er is kinderopas

Na afloop van de dienst onthulling moment op onze begraafplaats

Zaterdag 16 september KERMISDIENST in de tent bij de Schuylenburgh

15:00 uur: Pastor G. van de Munckhof en ds. G. van der Velde – Meijer, m.m.v. de drie Silvoldse muziekverenigingen

Zondag 17 september

10:00 uur: ds. G. de Pender uit Varsseveld

Lector: Anton Neijland

1ste collecte in de dienst: Diaconie plaatselijk

2de collecte: Kerkrentmeesters

Er is kinderopas en kinderkerk

Zondag 24 september Oecumenische dienst in Bontebrug

10:00 uur: ds. H. van der Zwaag-Visscher en diaken C. Peters

collecte in de dienst: Diaconie, Kerk in Actie - Vredesweek

Er is **tien4teen** in de Sprank

Zondag 1 oktober afscheid kostersechtpaar

10:00 uur: ds. G. van der Velde – Meijer

Lector: Riek Bargeman

1ste collecte in de dienst: Diaconie

2de collecte: Kerkrentmeesters

Er is kinderopas en kinderkerk

aansluitend receptie

Diensten Schuylenburgh

Vrijdag 1 september

16:30 uur dhr. H. Bulsink, weeksluiting

Woensdag 6 september

19:00 uur pastor G. v/d Munckhof, avondgebed

Vrijdag 15 september

16:30 uur ds. P. Israël, weeksluiting

Vrijdag 22 september

16:30 uur ds. G. v/d Velde - Meijer, weeksluiting

Vrijdag 29 september

16:30 uur ds. G. v/d Velde - Meijer, weeksluiting

Na iedere zondagse kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee in de kerk.

Heeft u vervoer naar de kerk nodig?

Neem dan contact op met Mariet Weening
tel. 0315-329000

Proeven van de bron

Vorig jaar hebben ze in onze tuin een puntstuk geslagen om een pomp aan te sluiten. Anders gezegd om contact te maken met de bron. Voor een leek als ik, is zo iets een hele ervaring. Om de juiste diepte te bepalen wordt het water wat bovenkomt goed in de gaten gehouden. De verschillende lagen van de aarde kleuren het water telkens anders. Pas wanneer het water helder is is het ook heilzaam om de bron zijn werk te laten doen. Pas dan is het dienstbaar aan groei en bloei.

Het landelijke jaarthema van de Protestantse Kerk is Kerkproeverij. Dit vanuit de gedachte dat het een uitdaging is mensen weer van de kerk te laten proeven. Een loffelijk streven omdat wij geloven dat de kerk wat te bieden heeft.

Maar aan het laten proeven gaat volgens mij nog wel wat vooraf. Het logo van onze gemeente draagt een bron in zich. Verwijzend naar het psalmwoord "bij U is de bron van het leven". Dat is een rijk gegeven. Maar om de bron aan te boren is het wel goed telkens te proeven door wat voor een lagen het heengaat. Er kan in ons (samen)leven veel zijn wat het water kleurt. Steken we wel diep genoeg af of nemen we genoeg met het eerste beste wat we tegenkomen?

Zo is het proeven een tweeledige opdracht. Eerst met elkaar afsteken naar de diepte van ons geloof om er vervolgens geen hek om te zetten maar ook anderen te laten proeven.

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Een nieuwe jas voor 'Wat ons bindt'

Zolang ik mij kan herinneren valt er iedere maand keurig op tijd het gele 'clubblad' van onze kerk, 'Wat ons bindt', op de deurmat. Handig A5 formaat, geel van kleur, zodat het in ieder stapeltje tijdschriften zonder problemen terug te vinden is en boordevol informatie over het wel en wee van onze gemeente. Een houvast voor menig gemeentelid.

Maar of er in het afgelopen kerkelijk jaar al niet genoeg veranderd is met de geweldige herinrichting van onze prachtige kerk, is nu ook het oude vertrouwde 'Wat ons bindt' op de schop gegaan. Net zoals onze kerkinrichting mee moest groeien met de ontwikkelingen van de huidige tijd, zo vond de Kerkenraad het ook noodzakelijk om 'Wat ons bindt' op te frissen en het nieuwe kerkelijk seizoen te starten met een kerkblad in een nieuw jasje. Vooral het uiterlijk is veranderd. Een groter formaat, full colour drukwerk. Inhoudelijk blijft 'Wat ons bindt' gewoon wat het was: een bron van nuttige informatie voor ons kerkleven. Maar wel mooier vormgegeven en beter leesbaar en last but not least een bewijs dat onze gemeente springlevend is en meegaat met z'n tijd.

Wij wensen u veel leesplezier!

Gerrit Luijmes, redactiecommissie



Ondertekening contract bij de drukker door Willem Jansen van Velsen

Bij de diensten

Na afloop van de dienst op 10 september zal op onze begraafplaats een monument worden onthuld. Een gedenksteen voor kinderen die voor of net na de geboorte zijn overleden. Vroeger was daar niet altijd de zorg voor en zo ook geen plek om te gedenken. In de dienst zal er al aandacht voor zijn. Daarna lopen we naar de begraafplaats en wordt het monument onthuld.

Op 16 september ga ik samen met pastor Guus v.d. Munckhof voor in een gebedsviering in de kermistentent. Het is altijd een mooi samenzijn met de muziekkorpsen en veel bewoners van de Schuylenburg. Mooi dat we zo als kerken met het dorp verbonden zijn.

Op 17 september zal ds. De Pender uit Varsseveld bij ons voorgaan. 24 september is er een oecumenische viering in de kerk van Bontebrug. Deze viering staat in het teken van de vredesweek. Ds. Van der Zwaag-Visscher en diaken Peters gaan voor.

1 oktober is ook een bijzondere zondag. We nemen dan op de dag van hun 25-jarig jubileum afscheid van ons kostersechtpaar. Het afscheid vindt plaats in de dienst en tijdens de aansluitende receptie. *Goede en gezegende diensten gewenst!*

Meeleven

Onze zieken

Dhr. B. Vriezen, Bontebrug 32, verblijft in Den Ooiman. Hij is in afwachting van een plek elders. Ook mevr. H. Van der Burgt, Laan v. Schuylenburgh 6, verblijft in Den Ooiman. Haar kwetsbare gezondheid maakt terugkeer naar huis niet meer mogelijk.

Dhr. B. Colenbrander, Lichtenbergseweg 57, is voor revalidatie opgenomen in Antonia. Hij heeft bij een operatie dusdanige complicaties gehad dat hij erg ziek geweest is.

Dhr. D. Rougoor, Ulftseweg 88, is weer thuisgekomen na een geslaagde hartoperatie.

Mevr. J. Doornink, Toldijk 18, verblijft in Nieuwegein in het ziekenhuis. Zij onderging ook met succes een zware hartoperatie. Emiel Doornink is weer thuis uit het ziekenhuis maar met verdere onderzoeken bezig. We wensen allen die zorgen hebben door ziekte of andere omstandigheden veel sterkte toe.

Geboorteberichten

Op 20 juni is Tess Helming geboren. Tess is de dochter van Rick en Ellen Helming-Neijland, Dinxperloseweg 20A, en het zusje van Lynn en Suus. Wat een zegen dat het allemaal goed mag gaan. We feliciteren Rick en Ellen van harte en hopen dat Tess in liefde, geluk en gezondheid groot mag worden.

"In liefde ontvangen met vreugde verwacht heeft God ons diepst verlangen op Zijn tijd in vervulling gebracht."

Wat een dankbaarheid bij Mathijs en Marlies van der Veen, Industrieweg 28. Op 3 augustus werd hun dochttertje Joanna Elisabeth Hope geboren. Na verdriet en zorg is de verwondering en vreugde meer dan groot. We wensen hen samen met grote zus Elenora veel geluk toe.

Jarigen (80+) in september

1 sept. Mevr. A.W. Suselbeek-Vriesen, Boeckhorststraat 1 Terborg
28 sept. Mevr. G.J. Heister-Vriezen Jagershof 7 Silvolde



Tess Helming



Joanna van der Veen

Van de diaconie

Collectes van juni en juli

04 juni Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek	€ 285,30
11 juni diaconie	€ 37,40
25 juni diaconie	€ 52,83
02 juli Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek	€ 31,80
09 juli diaconie	€ 32,74
16 juli Pax Christi Kinderhulp	€ 52,55
23 juli diaconie	€ 79,20
30 juli Amref flying doctors	€ 38,45

Toelichting bij de collectes

10 september: Kerk in Actie - Vredesweek

Geloof u nog in een betere wereld, waar vrede heerst? Deze week staan we stil bij de vrede en dromen we van een wereld waarin plaats is voor iedereen. Op deze zondag vragen we aandacht voor organisaties die zich met steun van de Protestantse Kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland.

Zoals het werk van Kerk in Actie-partner Swe Tha Har in Myanmar. De onderlinge tegenstellingen en de verschillen tussen de kasten in Myanmar verdelen het land. Swe Tha Har wil vriendschap tussen de verschillende bevolkingsgroepen bevorderen en gebruikt daarvoor de kracht van het verhaal. Jongeren worden getraind om verhalen over vrede te vertellen en uit te beelden. Ook worden kinderboeken verspreid over vrede. Dit jaar wil Swe Tha Har 12 nieuwe boeken uitgeven en daarvoor hebben ze onze steun gevraagd.

De Protestantse Kerk steunt ook het werk van PAX, die tijdens de Vredesweek aandacht vraagt voor het vredeswerk van Olena Hantsyak in Oekraïne. Met haar organisatie Dignity Space wil zij binnen twee jaar 75 mensen opleiden en trainen om gewelddoos en met liefde en begrip het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven.

Ook in Nederland zijn de verschillen tussen mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond voelbaar. Op landelijk niveau is er gesprek, maar het is belangrijk dat mensen ook op lokaal niveau, met elkaar in contact komen. Daarvoor zet het Overleg Joden, Christenen en Moslims zich in met steun van de Protestantse Kerk.

Geef aan de collecte en help vrede mogelijk maken!

Van de kerkrentmeesters

Collecteoverzicht juni en juli

11 juni	€ 41,40
17 juni	€ 71,52 (trouwdienst)
18 juni	€ 475,41 (gezamenlijke dienst DRU)
25 juni	€ 46,20
2 juli	€ 34,45
9 juli	€ 32,45
16 juli	€ 38,21
23 juli	€ 69,40
30 juli	€ 29,85

verjaardagsfonds juni € 40,00

verjaardagsfonds juli € 30,00.



Bedankt!!

We willen u hartelijk bedanken voor uw felicitaties ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. Zoveel kaarten, bloemen of anderszins, het was hartverwarmend. We kijken met dankbaarheid en veel plezier terug op ons huwelijksjubileum. met vriendelijke groeten,
Arie en Lidy Leeuwestein



Van de kerkrentmeesters

Het vergaderen lag in de zomer stil maar het werk niet. Op de begraafplaats is nog veel gedaan. Onder andere het inrichten van de gedachtenishoek voor kinderen die naamloos gestorven zijn of van wie geen afscheid kon worden genomen. Aansluitend aan de kerkdienst op 10 september zal het monument worden onthuld.

We zijn een aardig eind op weg met het inzamelen van geld voor het aanlichten van de toren. We zijn er nog niet helemaal maar de grondverlichting zal in oktober vast worden aangelegd.

9 september is het Open Monumentendag. De fietroute door de gemeente Oude IJsselstreek start dit jaar bij onze kerk. Van 9.00 - 16.00 uur is de kerk open en buiten zullen er kraampjes zijn van onder andere onze heemkundige vereniging Old Sillevold.

Zoals eerder vermeld zal ons kostersechtpaar er per 1 oktober mee stoppen. Op die zondag zal er in de kerkdienst aandacht aan worden geschonken maar u bent ook van harte welkom hen de hand te schudden op de receptie die na de dienst (vanaf ongeveer 11.30 uur) gehouden zal worden

Gerrit Vossers



Werkgroep Vluchtelingenwerk

Creatieve avond

Het is alweer een tijdje geleden, dat u wat van ons hoorde, maar dat betekent niet dat wij met onze projectgroep stil hebben gezeten. Buiten onze maandelijkse vergaderingen, hebben wij een aantal dingen op touw gezet en ook gerealiseerd. Eén daarvan is het maken van tasjes, op 4 april kwam de werkgroep bij elkaar in de Sprank in Silvolde, en zijn de dames met naaimachine aan de slag gegaan, met als resultaat een aantal tasjes van Oud Hollandse stof, (zie foto) zijn ze niet geweldig? En onze Bart Visser heeft zich opgeworpen als een volleerd strijker, hij heeft alle naadjes, bandjes en zoompjes gladgestreken, dus u ziet u heeft wat gemist. De bedoeling is, dat wij (de projectgroep) deze tasjes vullen met een aantal oer-Hollandse producten, o.a.: een boekje om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen, een plattegrond van de Gemeente Oude IJsselstreek, een Hollandse versnapering, zoals dropjes, pepermunt of stroopwafels, en een OV- Chipkaart met een saldo van 25 euro, t.b.v. het openbaar vervoer. Deze tasjes worden als welkomstgeschenk door de dames en heren van de projectgroep aangeboden aan de statushouders die de komende tijd opgenomen worden in de Gemeente Oude IJsselstreek.

De avond was zo'n succes, dat we besloten hebben om dit nog een keer te doen, maar ook met medewerking van gemeenteleden, wij hebben van diverse kanten vernomen dat hier veel animo voor is, en daarom nodigen wij alle crea bea's uit op dinsdagavond 19 september aanvang 19.00 uur in de Sprank in Silvolde voor het maken van deze tasjes, er zijn er nog heel veel nodig.

Wie in het bezit is van een naaimachine, leuke stofjes, bandjes, knoopjes, etc. neem dit mee, alles is welkom, deskundige hulp is aanwezig.

Het wordt vast weer een leuke avond, dit mag U vooral niet missen, Samen aan de slag voor een ander!

De vluchtelingenwerkgroep



Een tien voor onze tieners!



Op elke vierde zondag van de maand gaat om tien voor 10 de zolderruimte van Sprank open voor de tieners. In september dus zondag de 24ste!

Tijdens de kerkdienst gaan we met tieners op hun eigen manier bezig met vragen over het geloof met onderwerpen als "Ik wil wel maar wie is God?" of "Ik wil wel maar waarom leef ik eigenlijk?" of "Ik wil wel maar helpt bidden echt?". We pakken de bijbel erbij om op zoek te gaan naar antwoorden.

Om 10 voor 10 staat de deur van de Sprank open en kun je als tiener direct naar de zolderruimte lopen. Daar staat iets te drinken voor je klaar. Om tien uur beginnen we met onze eigen bijeenkomst die duurt tot 11.00 uur.

Alle tieners die in groep 8 of in de 1e, 2e of 3e klas van het voortgezet onderwijs zitten zijn welkom. Je hoeft je niet aan te melden. Je bent altijd welkom.

Ik zie je!! Groetjes! Gerda Wassink-Harrewijn

Jeugdclubs

Op vrijdag 8 september gaan de jeugdclubs weer van start.

Kidz op zolder (18.45 – 20.00 uur)

Leeftijd: groep 4 t/m groep 7

Leiding: Gerda Harrewijn en Sandra Kruisselbrink

Upstairs (18.45 uur – 20.00 uur)

Leeftijd: groep 8 en 1e klas voortgezet onderwijs

Leiding: Dorien Weening en Renate Rouwenhorst

Kidz in de kelder (20.15 – 21.30 uur)

Leeftijd: 2e klas e.v. voortgezet onderwijs

Leiding: Dorien Weening en Renate Rouwenhorst

Je bent van harte welkom! Kom gerust een keer mee doen om te zien of je het leuk vindt.

Samen aan tafel

Ja, de vakantie is voor de meesten van ons weer voorbij, dus we gaan weer samen aan tafel eind september. Het kookteam heeft er weer zin in. We hopen dat we het velen van u weer naar de zin kunnen maken wat betreft het eten. En de gezelligheid maken we natuurlijk samen.

Weet u nog iemand die nog nooit is geweest, maar wellicht ook wel eens een vorkje wil meeprikken, geef het hem of haar dan door.

Het eten wordt om 17.30 opgediend in de Sprank, maar daarvóór bent u al welkom voor een kopje thee of koffie

Wilt u mee eten dan graag wel opgeven: Voor de laatste vrijdag van de maand. Wij eten dan op de laatste zondag wat de pot schaft.

Dat is zondag 24 september 2017

Opgeven bij Gerry Neijland tel 0315-631627 of Mariet Weening tel 0315-329000

Colofon

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:

ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer

tel: 0315-239910

mail: predikant@pgsilvolde.nl

scriba:

Ria Jansen van Velsen

tel: 0315-685737

mail: scriba@pgsilvolde.nl

Postadres:

Kerkenstraat 6A,
7064 BH, Silvolde

koster:

Lidy en Arie Leeuwestein

tel: 0315-328657

beheerders Sprank

Ada en Derk Weening

tel: 0315-325917

mail: sprank@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters

NL96 RABO 0359 1044 52

kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie

NL55 RABO 0359 1105 25

diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand bij
wob@pgsilvolde.nl



Protestantse Gemeente Silvolde
Bij U is de bron van het leven

Zondagmiddagconcert: Jottem

De nieuwe serie zondagmiddagconcerten gaat van start met de Klezmerband Jottem uit Deventer. Dit concert op zondagmiddag 24 september begint om 15:00 uur en de entreeprijs is 5 euro.



Evert van der Worp (Wilp)

Het verhaal van een vluchteling

Amr Grayyeb, sportleraar en Syrische Palestijn, komt ons het verhaal van een vluchteling vertellen. Drie jaar geleden vluchtte hij uit Syrië, na acht maanden onzekerheid werd hij met zijn vrouw en dochter herenigd. Hij spreekt Nederlands, woont in Terborg en wil ons vertellen over zijn ervaringen en hoe het is om in Nederland te leven. De avond is op 2 oktober in De Gent, Ds. van Dorpstraat 1, Gendringen en begint om 19.30 uur met inloop. Het inhoudelijk gedeelte begint om 20.00 uur. Een ieder die geïnteresseerd is in de mens achter de vluchteling, is van harte welkom!

Ds. Peter Israël namens de werkgroep gezamenlijk diaconaal project Vluchtelingenwerk

Koningsmarkt 2018

Op naar de volgende Koningsmarkt in 2018 en daarvoor is er op zaterdag 23 september weer een aanlevermorgen / inzameldag. Om 9 uur 's morgens kunt u bij Mariet en Evert Weening aan de Rabelingstraat 14 uw spullen daarvoor brengen. Zoals bekend geen tafels, stoelen, kasten en bedden, maar mocht het heel bijzonder zijn dan kunnen we dat bekijken en eventueel toch in ontvangst nemen. Indien u niet zelf de mogelijkheid hebt om het te brengen of op een ander tijdstip van uw spullen af willen dan kunt u contact opnemen met Gerrit Luijmes 06-28774451.

Programma nieuw seizoen

Op deze pagina vindt u veel activiteiten voor de komende tijd. Ook vindt u bij deze Wat Ons Bindt een folder met het programma voor het komende half jaar. De activiteiten zijn met zorg door de commissie samengesteld en we hopen dan ook dat er iets tussenzit waar u uw hart aan op kan halen. Voor alle activiteiten geldt uiteraard dat iedereen welkom is dus schroom niet om ook anderen er in te laten delen.

Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Op woensdag 13 september komt Matthijs Schouten van NatuurCollege spreken op uitnodiging van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek. Matthijs Schouten is ecooloog en filosoof die in dienst is van Staatsbosbeheer. Tevens heeft hij een aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. De titel van zijn lezing is: 'Van wie is de natuur nou eigenlijk?' Voor het beantwoorden van deze vraag neemt hij de luisteraars mee naar diverse culturen en godsdiensten, waarin mensen zich verschillend verhouden tot hun leefomgeving. Zo helpt hij zijn hoorders bewust te worden, hoe zij zelf tegenover de natuur staan. De lezing vindt plaats in de Protestantse Kerk van Silvolde en begint om 20:00 uur.



Gespreksgroepen

Er gaan twee gespreksgroepen van start.

Allereerst de groep die al een paar jaar draait maar zich inmiddels heeft vernieuwd en een min of meer vaste plek heeft gekregen in De Schuylenburgh.

Wij beginnen op 21 september om 20.00 uur bij mev. Tennekes, Laan v. Schuylenburgh 92 (Kempen) info: Jeanette Marissink (tel. 06-13830979)

Op 6 september start er een groep rondom de onderwerpen uit het boekje 'Vreemd en bizar' – hoe om te gaan met lastige bijbelverhalen. Deze avond begint om 20.00 uur en is in De Sprank.