

Collectes

Het delen van onze gaven is een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Nu dit tijdelijk niet via de 'buul' kan wijzen we u extra op de rekeningnummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

U kunt daar, desgewenst o.v.v. een specifiek doel, uw collectebijdrage naar overmaken

Rabobank NL55RABO 0359 1105 25
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Silvolde

Rabobank NL96RABO 0359 1044 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Silvolde

Met deze verruiming zijn we weer een beetje op weg in de goede richting. Het is allemaal nog wat werken en vieren in gebreke maar we doen met elkaar ons best. De kerk mag in ieder geval weer dat zijn wat ze is. Niet alleen maar hout en steen maar een plek van gebed, van lofzang en openheid voor het verhaal van God en mensen.

Namens de kerkenraad,

*Willem Jansen van Velsen
ds. Gerjanne van der Velde-Meijer*



Nieuwsbrief

Silvolde, 15 juli 2020

Geacht gemeentelid,

Wat hebben we vreemde maanden achter de rug. Wat niemand voor mogelijk hield gebeurde. Wij mochten geen normaal toegankelijke kerkdiensten houden. Gelukkig kwam er vrij snel de mogelijkheid om de diensten met beeld mee te beleven. Hoewel het fijn is zo verbonden te blijven is het toch geen volwaardige vervanging.

We hadden de hoop dat er na de plotselinge sluiting ook weer een dag zou komen dat alles ineens normaal zou zijn. Dat dat toch op zich laat wachten werd ons na de laatste versoepelingen wel duidelijk. Vooralsnog zijn we, voor ieders veiligheid, gehouden aan de 1,5 meter afstand.

Met dat gegeven hebben we zondag 12 juli gekeken of en hoe we dan een kerkdienst vorm kunnen geven. Dat heeft een positief gevolg. Vanaf zondag 19 juli zijn de kerkdiensten weer toegankelijk met in achtneming van het volgende protocol.

Gang van zaken rond de kerkdienst

Aanmelden vooraf is niet nodig. In de kerk staan de stoelen op 1,5 m afstand en is er in de banken plek voor mensen die bij elkaar mogen zitten.

Op deze manier zijn er 30 zitplaatsen beschikbaar. We hanteren, hoe spijtig ook, het uitgangspunt vol = vol. Dat zal vast niet zo'n vaart lopen maar we willen u er wel op attenderen.

We verzoeken u dringend om bij klachten thuis te blijven.

Bij binnenkomst wordt u onder de toren ontvangen. Een ambtsdrager loopt met u mee de kerk in en wijst u een plek aan om te zitten. Daar ligt een liturgie klaar. Voorlopig zal er niet worden gezongen en gebruiken we ook geen liedboeken. Wel kan men meeneuriën met de voorzangers. Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Bijdrage voor de diaconie en kerkrentmeesters gaat nog via de bank.

Aan het eind van de dienst verlaten de mensen die het dichtste bij de uitgang zitten het eerste de kerk.

Er wordt in de kerk nog geen koffie gedronken. Met mooi weer is daar buiten wel de mogelijkheid toe met daar ook inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Bij voorkeur wordt er geen gebruik gemaakt van de wc in De Sprank (tenzij een dringende noodzaak).

Bij de avondmaalsviering zal een ruime kring worden gevormd en gebruiken we niet de grote beker maar kleine bekertjes zodat iedereen die zelf kan pakken van het blad dat wordt aangereikt. Hierover leest u meer in komende Wat ons bindt

Bijeenkomsten en vergaderingen

In de Sprank kan weer vergaderd worden. Ook daar geldt dat men voor een opstelling moet kiezen waarbij men 1,5 meter afstand houdt. En ook daar zijn de nodige maatregelen getroffen voor schoonmaak en desinfectie.

Kerkdiensten augustus

2 augustus: ds. G. van der Velde-Meijer

9 augustus: dienst door gemeenteleden

16 augustus: mevr. C. Niessink

23 augustus: ds. J. Jansen Schoonhoven

30 augustus: ds. G. van der Velde-Meijer, viering Avondmaal

Afwezigheid predikant

Dit was verzuimd te vermelden in de Wat ons bindt

Ds. van der Velde heeft vakantie van 3 t/m 29 augustus. In deze periode wordt er waargenomen door de predikanten uit de buurgemeenten. Mocht u een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Willy Freek, tel. 0315-239934.