



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Meditatie: een
warme herfstwind

Terugblik op startzon-
dag en rommelmarkt

Film en muziek in de
Sprank

Tentoonstelling De 7
werken van
barmhartigheid

oktober 2021

Kerkdiensten

Zondag 3 oktober

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer

Diaconale collecte: Kerk in Actie, Vluchtelingenhulp in Israël

Er is kinderkerk

Zondag 10 oktober, Kanselruil

10.00 uur: Ds J. Fischer

Diaconale collecte: Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 17 oktober

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer

Diaconale collecte: Werelddiaconaat Kameroen

Er is kinderkerk

Zondag 24 oktober, Vieren op het dorp

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer, dhr J. Kraan

Diaconale collecte: Stichting Care Travel

Er is Tien4Teen

Zondag 31 oktober

10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer

Diaconale collecte: Plaatselijke diaconaal werk

Woensdag 3 november, Dankdag

19.30 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer

Woensdagavondgebed

U bent van harte welkom voor een kort moment van bezinning in het midden van de week. Afswisselend in één van de kerken van de Klavertje 4- gemeenten.

Het woensdagavondgebed is ook te zien op www.kerkdienstgemist.nl

29 september:	Zeddam
6 oktober:	Terborg
13 oktober:	Megchelen
20 oktober:	Silvolde
27 oktober	's -Heerenberg



Open inloop, iedere dinsdag

Elke dinsdag ben ik van 9.30 – 12.00 uur in de kerk aanwezig. U bent van harte welkom voor vragen, om iets door te geven of voor maar zo even een praatje bij een kopje koffie.

In de maand oktober kunt u ook de expositie over 'de werken van barmhartigheid' bekijken waarover u elders in dit blad meer kunt lezen.

ds. Gerjanne van der Velde

Omver geblazen

In het begin van de crisis leek de saamhorigheid groot. 'Alleen samen krijgen we corona onder controle', was dan ook de slogan vanuit de overheid. In de eerste lock-down waren er ook nog volop initiatieven om naar elkaar om te zien maar in de loop van het jaar ging het nieuwtje eraf. Wie nu de krant leest of naar het journaal of een talkshow kijkt merkt van dat 'samen' nog maar weinig. Mensen nemen stelling tegenover elkaar, gaan de straten op, spannen rechtszaken aan. En alles wordt daarbij aangegrepen om de eigen overtuiging kracht bij te zetten. Zelfs de meest zwarte pagina's uit onze geschiedenis worden ingezet als schrikbeeld. Dat doet mij pijn. Ik vind het angstaanjagend dat eigen ongemak vergeleken wordt met de uitwassen van het ultieme kwaad. De luidsprekers waaruit de woorden als koude wind over mensen blaast en hen uiteen drijft.

En natuurlijk is het niet het beeld in onze straten. Maar al die vragen en zorgen leven hier wel. Corona, klimaat, wonen en zorg. De vraagstukken en de gevolgen ervan gaan maar aan weinig deuren voorbij. Soms diep ingrijpend in hoe het leven tot dan toe was. En dan is er soms weinig voor nodig om je mee te laten voeren door de windturbines die hun grote woorden de wereld in blazen. Geloven is daarvoor niet de ogen sluiten. Is ook niet oordelend weggijken van de – soms zeer terechte – pijn van mensen. Geloven is een anker slaan. En anker dat zekerheid biedt maar ook meebeweegt.

De herfst heeft zijn intrede gedaan. Ons liedboek kent een aantal mooie liederen bij de oogst, waaronder het hier onderstaande 'Zoals de halmen buigen in de wind' (Lied 715). Het zingt ook van omvergevaarde mensen, mensen door elkaar geschud. Maar de wind waardoor ze voortgedragen worden is een andere. Het is de adem van Gods Geest. Een zachte lucht in koude dagen maar evenzogoed kan ze als een herfststorm opruiming houden in je leven of je van je voeten blazen zodat je je weg anders vervolgt. Maar één ding is zeker: deze wind is een warme wind. Ze blaast vrede, blaast mensen bij elkaar. Dat we ons daaraan laven wanneer de zorgen ons leven binnenkomen. Dat we daarop ook durven te vertrouwen bij onze dromen en plannen voor de toekomst.

Zoals de halmen buigen in de wind
– één adem blaast ze naar één kant –
zo buigen wij ons samen door uw Geest
naar U, o God, en bidden met één mond.

*Soms waait de wind het koren in de war,
naar alle kanten, naar elkaar;
zo worden wij ook door elkaar geschud
en richt uw Geest ons op een ander mens.*

Zoals het graan, verzameld tot de oogst
– met zorg gemaakt tot levend brood –
de honger stilt van mensen overal,
maak ons bestaan zo tot een goede oogst.



God van het graan, van mensen en de wind,
blaas uit uw hemel over ons,
dan bloeit de aarde in uw zonneschijn –
zie om naar ons, en vrede zal er zijn.

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Bij de diensten

Op **zondag 3 oktober** wordt het een bijzondere dienst. Toen ik 10 jaar predikant was ging ik voor in De Lier. Dat liep uit de hand naar een dagje uit met een bus vol gemeenteleden en een royaal ont-haal in kerk en kas. Nu 2,5 later heeft de kerkenraad haar toen geda-ne belofte ingelost en de uitnodiging uit doen gaan om mensen van-uit De Lier hier te laten komen. Daar is gehoor aangegeven, een groep van 14 mensen heeft al toegezegd te zullen komen. Mooi dat dat kan en gaat gebeuren. Over het verloop van de dag hebben ze mij in het ongewisse gelaten maar uiteraard mag ik wel voorgaan. Ik hoop in de dienst de dankbaarheid door te mogen laten klinken dat Gods woord op zoveel plekken al zoveel tijden on-derweg is. Met een knipoog, maar wel een oprechte, zal daarbij lied 969 leidend zijn:

*"In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord."*

Op **10 oktober** is er een kanselruil van de Klavertje 4 – gemeenten. In alle diensten zal die zondag worden gevierd rond het thema 'En er was licht' naar aanleiding van de lezing uit Johannes 8. We gaan de herfst en de donkere dagen in, dat bepaalt ons gevoelsmatig ook vaak bij het donker en de gebrokenheid in de wereld. In alle kerken mag deze zondag echter de belofte klinken dat het duister nooit zal winnen.

Ds. Jan Fischer zal bij ons voorgaan, ds. Theo Menting gaat naar 's Heerenberg, ds. Henriëtte Nieuwenhuis gaat naar Gendringen en zelf hoop ik voor te gaan in Etten.

Het is nog niet bekend wie er op **17 oktober** bij ons voor zal gaan. Maar dat komt zeker goed.

Zondag 24 oktober vieren we op het dorp. Ditmaal een viering voor mensen die te druk zijn. In de voorbereiding spraken we met elkaar over de mooie woorden die vorig jaar om ons heen klonken. We zou-den het allemaal anders gaan doen. De noodgedwongen rust gaf zicht op het anders indelen van tijd. Nu de wereld weer open gaat is het oude vertrouwde ritme echter weer snel hervonden. In het ver-haal van Martha en Maria zoeken we houvast in drukte en rust.

31 oktober is het hervormingsdag. Normaal niet een dag die wij apart vieren. Nu die op een zondag valt wil ik deze dag niet maar zo voorbij laten gaan. 'Hier sta ik', zei Maarten Luther toen hij in 1517 zijn stellingen over de kerk aan de deur van de kapel van Wittenberg vastmaakte. Daarin stonden zijn gedachten over waar het in de kerk over zou moeten gaan. Een klein gebaar met grote reikwijdte.

Woensdag 3 november komen we bij elkaar voor een dankstond voor het gewas en de arbeid. Een goede traditie die ons er steeds weer bij stil doet staan dat we veel kunnen doen en denken, maar dat we juist in die dagelijkse gang ons aan God mogen toevertrou-wen.

Goede gezegende diensten gewenst!



Bezoekwerk

Lange tijd was het bezoekwerk niet (optimaal) mogelijk maar nu zijn nagenoeg alle belemmeringen weer opgeheven. In de komende maanden hoop ik dan ook veel achterstallige bezoeken in te halen. Allereerst bij de ouderen en zieken, maar graag zou ik ook bij mensen zonder 'zorgen op het eerste gezicht' eens komen horen zij de coronaperiode zijn doorgekomen.

Mocht u graag bezoek ontvangen dan is bericht daarover, telefonisch of via de mail, de beste weg. Dat voelt misschien ongemakkelijk, maar afwachten zorgt soms ook voor (onnodige) teleurstellingen.

Ook hopen we komend winterseizoen weer een aantal groothuisbezoeken te kunnen houden. Vermoedelijk zal dat richting februari worden.

ds. Gerjanne van der Velde



Meeleven

Onze zieken

Dhr. Breukelaar, Mgr. Nolenstraat 26, moest na een eerdere operatie helaas tot twee keer toe weer worden opgenomen in het ziekenhuis. We hopen met hem dat het herstel nu goed door zal zetten.

In de vorige Wat ons bindt is mevr. Tuenter- Stoltenborg, Laan v. Schuylenburgh 192, niet genoemd. Zij werd in augustus onverwacht opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd. Gelukkig is ze daarna thuis weer redelijk snel op krachten gekomen.

Bericht van overlijden

Ons bereikte het bericht van overlijden van dhr. Gert te Mebel. Hij woonde Dassenhof 16. Zijn gezondheid ging de laatste weken hard achteruit. Hij werd opgenomen in Ter Borghe (Antonia) alwaar hij op donderdag 16 september rustig is ingeslapen. We wensen zijn kinderen veel sterkte bij dit verlies.

Jarigen 80+

01 oktober dhr. Tuenter, Heidedijk 14, Terborg

04 oktober mw. Rougoor-Wensink, Rabelink 202, Schuylenburgh

11 oktober mw. Huiting- van Dam, Pr.W. Alexanderstraat 3

16 oktober dhr. Dorrestijn, Lichtenberg 5

17 oktober mw. Slomp-Bruggink, Rabelink 212, Schuylenburgh

18 oktober mw. Nusselder-Gosseling, Meulenbeek, Ulf



Statafels

Sinds deze zomer missen we 2 statafels uit De Sprank. Wie heeft deze geleend en "vergeten" terug te brengen? Het winterseizoen begint weer en we hebben de tafels dringend nodig. Graag even contact opnemen met de beheerster, tel. 0315-325917.

Ada en Derk Weening

Uit de Kerkenraad

Op maandag 13 september vond de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen plaats. Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en werd er in het kader van het Visierapport gepraat over de vreugde, de zorgen en de hoop van mensen binnen de gemeente en het dorp. Hierna volgt een gebed.

Er wordt teruggekeken op een goede startzondag. Ook was men tevreden over de zangdienst. Natuurlijk wordt er vooruitgekeken naar de dienst op 3 oktober waarin de predikant haar 12,5-jarig ambtsjubileum viert.

Het college van Kerkrentmeesters meldt dat het onderhoud van het orgel gereed is. Verder zijn er de gewone lopende zaken.

De diaconie organiseert in oktober de tentoonstelling "De Zeven Weken van Barmhartigheid". Deze tentoonstelling zal behalve op dinsdag ook op 3 zaterdagen in oktober te zien zijn.

Het jeugdwerk is ook weer begonnen. Door een tekort aan leiding is het aantal groepen van 4 naar 3 gegaan. Er wordt gekeken of het mogelijk is om kerstavond een musical te organiseren.

De organisatie van wijkavonden komt ook ter sprake. Dit heeft enige tijd stil gelegen maar zou wederom georganiseerd kunnen worden. De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Els Spekking, notuliste kerkenraad

Collecteopbrengsten juli en augustus

Diaconie

04-07 Stichting Plan	€ 63,50
11-07 Rudolph Stichting De Glind	€ 54,25
18-07 Eigen diaconaal werk	€ 44,50
25-07 Stichting Effatha	€ 49,50
01-08 Epafras	€ 65,25
08-08 Eigen diaconaal werk	€ 22,20
15-08 Kerk in Actie Pakistan	€ 62,90
22-08 Dorcas	€ 29,35
29-08 Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek	€ 41,64

Samen aan tafel

Zondag 31 oktober wordt er weer gekookt en bent u van harte welkom om aan te schuiven. Om 17.30 begint de maaltijd, voor aanvang van de maaltijd bent u al welkom voor koffie, thee of fris.

Vooralsnog ook deze keer nog in aangepaste vorm. Het aantal gasten dat we kunnen ontvangen is maximaal 16. Wij gaan in groepjes van 4 aan tafel, dus niet in één lange rij. Wie te laat is met reserveren deze keer (omdat we vol zitten) mag de volgende keer komen, dus zo nodig gaan werken we met een 'wachtlijst'.

Dus wie gezellig mee wil eten is op 31 oktober van harte welkom! Wilt u mee eten dan kunt u zich vanaf 1 oktober tot uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 opgeven bij Gerry Neijland tel. 0315-631 627 of Mariet Weening 0315-329 000.

Kerkrentmeesters

Collectes in kerk:

01-08	€ 40,55
08-08	€ 21,60
15-08	€ 44,15
22-08	€ 20,10
29-08	€ 35,57

Collectes via de bank € 82,50

Gift t.b.v. onderhoud kerk - 6,50

Verjaardagsfonds - 85,00

Opbrengst beklimmingen toren -120,00



Toelichting collectes oktober

3 oktober - Kerk in Actie, Israëlzondag

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting. Voor de protestantse kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit.

Samen optrekken voor vluchtelingen. Er verblijven zo'n 30.000 asielzoekers in Israël, voornamelijk uit Afrika. Na een barre tocht met veel ontberingen hebben ze het land via de Sinaï-woestijn bereikt. Ze leven onder slechte omstandigheden en hebben weinig kans op een veilige toekomst. Assaf is een Israëlische organisatie die deze vluchtelingen helpt. Ze geeft hun medische hulp, praktische begeleiding en psychosociale steun. De organisatie wordt gesteund door de Protestantse Kerk en het Centraal Joods Overleg.

10 oktober - Pastoraal Diac. Centrum De Herberg, Oosterbeek

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg is voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven wat betreft eenzaamheid, overbelasting, verwerken van verlies, dorheid in geloof. Er wordt een gastvrij huis geboden, een geopende bijbel en professionele begeleiding. Men kan een herstelprogramma, individuele retraite of een 'kom op adem'-programma volgen. De Herberg is afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs.

PASTORAAL DIACONAAAL CENTRUM

de Herberg



17 oktober - Kerk in Actie, Werelddiaconaat Kameroen

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist teveel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betreft zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

24 oktober - Stichting Care Travel

Stichting Care Travel is een regionale organisatie. Zij verzorgt kleine uitstapjes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra zorg nodig hebben.

Van de Kerkrentmeesters

Afgelopen tijd was een rustige tijd voor dit College. Alle lopende zaken waren voor de zomerstop afgehandeld, zodat we met een goed gevoel de vakantie in konden gaan. Er is een zondagmiddag besteed aan een fietstocht langs onze bezittingen, zodat iedereen nu kan weten waar onze eigendommen zich bevinden. In de vakantieperiode is ook aandacht besteed aan groot onderhoud aan het orgel. Een hele klus, waardoor we het ook een zondag zonder orgel moesten stellen, maar gelukkig was het geen probleem een dienst te improviseren met het kleine orgel voor in de kerk. Het instrument is ook uitvoerig gestemd, waarin - ook door een van de organisten - veel tijd gestoken is, waarvoor onze dank. Dit alles is nu achter de rug, en hopelijk kunnen we er zo weer jaren met vooruit.

Na de vakantie hebben we de vergaderdraad weer opgepakt. Opvallend is de rust die we hebben nu de restauratie als fysiek gebeuren is afgerond. Er speelt nog wat rondom de financiën, maar dat (b)lijkt een formaliteit. Verder houden we ons bezig met "kleinere" dingen wat betreft onderhoud, en wat grondzaken.

Jos Barink, voorzitter

Terugblik op startzondag

Klavertje-4 zondag

Een stralende dag, dat belooft veel goeds!

Het is fijn om te fietsen en mensen te ontvangen.

De tafels en stoelen van de Glazeren Kast konden naar buiten en de deur van kerk stond open, letterlijk en figuurlijk; de mensen opgewekt en vol verwachting.. Alles was aanwezig voor een fijne dag.

En dat werd het ook!

De bezoekers van de bevriende kerken waren geïnteresseerd in het wel en wee van onze gemeente en de gesprekken tijdens koffie, lunch en een sapje onder de bomen op het grasveld waren ontspannen en geanimeerd.

De goede voortekens van deze dag werden volledig waar gemaakt.

Een echte Klavertje-4 zondag voor iedereen.

Dat smaakt naar meer, in welke vorm dan ook.

Namens ETU



Verlag startzondag

Mij werd gevraagd of ik, Anneke Bolks, een verslagje wilde schrijven over de startzondag. Ik heb ja gezegd, dus bij deze. Ik ben lid van de Protestantse gemeente Silvolde en woonachtig in Terborg. Het was een stralende zondag, op de fiets naar Silvolde alwaar de kerkdienst bijgewoond, met ca. 10 kerkmensen op de fiets naar Gendringen, een prachtige route langs de IJssel, zo fietsende voort met diverse mensen leuke gesprekken gevoerd.

In Gendringen aangekomen kregen wij heerlijke koffie met zelf gebakken cake. Voor mij een vertrouwde kerk aangezien ik er vele jaren samen met mijn man aan verbonden was. Veel kerkleden waren mij dus bekend, zodat er fijne gesprekken op gang kwamen. De uitleg over de kerk van Wim Lammers was zeer interessant inzake het verleden en voor in de toekomst.

Zo was de tijd weer om en gingen we op weg langs velden en wegen naar de Kerk in Zeddam, nu weer met andere kerkleden samen in gesprek. In Zeddam werden wij rijkelijk onthaald met heel veel bijzondere hapjes en drankjes, geweldig wat een assorti aan lekkers, in mijn enthousiasme vergeten wat foto's te maken. Wij mochten vele dingen bekijken, die door de kerkleden gemaakt waren, wat een rijk verenigingsleven. Na ons tegoed gedaan te hebben moesten we weer vertrekken: op naar Etten. Onderweg weer met andere leden in gesprek, zo ben ik heel wat te weten gekomen van vele leden. Ook aan deze rit kwam weer een einde en we werden opgewacht met een drankje en een hapje. Ook hier werden wij weer geïnformeerd over het kerkgebeuren: wat een informatie allemaal. We zaten weer heerlijk buiten na te genieten van deze bijzondere dag. Ik kwam naast Ds. Fischer te zitten en wij raakten in gesprek, vroeg waar hij voorheen gestaan had, als antwoord Emmen. Wat wil, mijn zus en zwager woonden ook in Emmen. Ik vertelde het later aan mijn zus, en kreeg als antwoord, dat de dominee zo mooi kon zingen!

Helaas aan alles komt een einde, zo ook aan deze startzondag. In Etten scheiden onze wegen en ging een ieder huiswaarts.

Ik denk dat ik namens ons allen wel mag zeggen dat een geslaagde dag was, wil een ieder bedanken die hieraan heeft meegewerkt. In ieder geval heb ik ervan genoten, en hoop dat we in de toekomst samen op weg mogen gaan.

Anneke Bolks

Succesvolle Rommelmarkt

We kunnen terugkijken op een succesvolle rommelmarkt tijdens de monumentendag op zaterdag 11 september jl.

Om acht uur 's morgens werden de spullen aangevoerd op vier volgeladen aanhangers. Vervolgens werden alle tafels uit de Sprank naar buiten gezet, in een lange rij over de parkeerplaats. En nog geen uur later stand alles op tafels of er voor en werden de eerste spullen verkocht aan de vroege klanten. Hoewel het niet echt druk was liep het de hele morgen toch gezellig door en werd er zoveel verkocht dat er uiteindelijk vele lege dozen overbleven. Bij de catering werd koffie, thee en cake verkocht en onze pannenkoekenbakker Barend leverde vele heerlijke pannenkoeken voor de hongerige klanten. Helaas moest Barend het zonder mede-bakker Ben Bourgon-diën doen, hij was door een val op zijn knie niet beschikbaar.

Rond 14 uur werd er opgeruimd en ook dit ging snel en met voldoende hulp. In de tussentijd werd door velen de kerktoren beklommen onder leiding van Gerrit Luijmes en Gerrit Vossers en met assistentie van Annie Lenderink. Dat leverde enthousiaste reacties op.

De opbrengst van de rommelmarkt was uiteindelijk 772,15 euro. Toch een mooi bedrag voor zo'n kleine markt. Iedereen die geholpen heeft, veel dank!

De Koningsmarktcommissie



Begraafplaats

Reinigen van de grafstenen

De begraafplaats wordt een aantal keren per jaar onderhouden door vrijwilligers. Onkruid wordt verwijderd en ook wordt de boel aangeharkt. Als beheerder kan ik dan weer uitkijken op een plek die er dan weer netjes uit ziet.

Het gaat dan om het terrein zelf, de graven en de grafstenen die worden niet mee genomen. Echter, het leek mij wel een aardig idee om familieleden de mogelijkheid te bieden het graf en/of grafsteen van hun dierbare te komen reinigen. Er zal stromend water aanwezig zijn en ik kan eventueel zorgen voor een reinigingsmiddel. Een reinigingsmiddel moet namelijk het hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor de steen en een eventuele beschermlaag. Neutrale middelen (pH 7) zijn geschikt voor het regelmatig reinigen. De meeste huis-, tuin- en keukenreinigingsmiddelen bevatten zuren die de steen kunnen aantasten. Ik zal hiervoor advies vragen welk middel het beste gebruikt kan worden.

Het is de bedoeling dit op zaterdag 23 oktober te gaan doen. Vanaf 10 uur ben ik met een paar anderen op de begraafplaats aanwezig om u - indien nodig - te helpen. Zelf moet u een borstel of iets dergelijks en een emmer meenemen. Voor de rest wordt gezorgd. Ook is er koffie verkrijgbaar om op deze zaterdagochtend wakker te beginnen.

Ook mensen die geen familie hebben op de begraafplaats, maar op een andere manier een binding hebben met deze plek, kunnen hun handen uit de mouwen steken en zijn van harte welkom.

Dus in het kort: onderhoudsdag grafmonumenten en -stenen op zaterdag 23 oktober vanaf 10 uur.

Graag wel een opgave of u komt, dan weten we hoe groot de belangstelling is. Aanmelden kan telefonisch 06-13 22 07 18 of via de mail begraafplaats@pgsilvolde.nl

Gerrit Vossers



Balkanmuziek op zondagmiddag

Dit seizoen hopen we u weer een aantal zondagmiddagconcerten te kunnen aanbieden. Door de coronacrisis hebben we nog geen volledig programma kunnen maken, maar er lopen al wel de nodige contacten en een eerste concert staat inmiddels gepland voor zondag 17 oktober a.s. Deze zondag komt het Balkantrio. Wie twee jaar geleden bij het concert van het Kleine Holte Koor was, heeft ze daar al even kunnen horen als intermezzoprogramma.

Het Balkantrio bestaat uit drie grote liefhebbers van Balkan muziek. Het zijn Ben (tambura, gitaar), Laura (accordeon) en Ruud (klarinet, sopraansax), die met veel enthousiasme muziek uit dit gebied en de wijdere omgeving ten gehore brengen. Van Bosnische meedainers, via gedragen Georgische samenzang naar een Bulgaars lied waarin een tsaar op zijn paard ten strijde trekt. En hun grootste specialiteit is misschien wel de driestemmige zang. U krijgt dus een veelzijdig muzikaal inkijkje in de volksmuziek uit deze regio!

Zondagmiddag 17 oktober, aanvang 15:00 uur bent u van harte welkom voor het eerste zondagmiddagconcert. Entreprijs is 8 euro.



Film 'Becoming Astrid'

In dit seizoen plannen we ook weer een aantal filmavonden. In verband met de bezetting van De Sprank op andere avonden gaan we dit seizoen naar de maandagavond. Een mooi begin van de week dus. De eerste avond zal zijn op maandag 18 oktober. De zaal zal wat ruimer ingedeeld worden zodat we op voldoende afstand kunnen zitten en toch kunnen genieten van een mooie filmavond.

Voor de eerste avond hebben we de film 'Becoming Astrid' uitgezocht.

Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren een gebeurtenis mee die haar diep trof en het verdere verloop van haar leven zou bepalen. Het gaf haar de kracht en het zelfvertrouwen een ander pad te kiezen dan van haar in die tijd werd verwacht. Ze volgde haar hart en ontwikkelde zo haar passie voor schrijven. Met haar fantasierijke kinderboeken als Pippi Langkous is ze wereldwijd een van de meest inspirerende en geliefde auteurs van ons tijdperk geworden en staat ze symbool voor de vrije mens die met conventies durfde te breken. Aanvang 20:00 uur, om 19.45 staat de koffie klaar!

Een vrije gift is van harte welkom!



Tentoonstelling in de kerk

In de maand oktober is er in de kerk een tentoonstelling te zien met schilderijen en gedichten over de 7 werken van barmhartigheid: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdeling herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, en de doden begraven. Het zijn schilderijen die ruimte bieden voor ieders eigen interpretatie. Ze zijn gemaakt door Jeltje Hoogenkamp en de gedichten zijn van Corrie Kopmels.

Het is een reisexpositie en dat betekent dat hij elke maand in een andere kerk in het land te bezichtigen is. De diaconie heeft deze expositie kunnen huren. In onze kerk is hij te zien vanaf zondag 3 oktober. De bezichtiging is mogelijk op de dinsdagochtenden: 5, 12 en 19 oktober van 9.30 – 12.00 uur.

En op de zaterdagen: 9, 16 en 23 oktober van 11.00 – 15.00 uur. Tevens is er dan ook verkoop van onze "huiswijn" en van de beschilderde leien van de toren.

U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te komen bekijken.
De diaconie

Uitbreiding Kerk-TV

Het afgelopen jaar heeft de corona-pandemie ook de kerkgang aardig dwars gezeten. Het voordeel was dat we wel creatiever werden in het meeleven van de diensten. De diensten uitzenden via Kerkdienst Gemist werd al snel ingevoerd in Silvolde en Gendringen-Bonteburg, 's-Heerenberg-Zeddam en Etten-Terborg-Ulft, Klavertje4 (K4), volgden wat later en zijn inmiddels ook van deze apparatuur voorzien. Toch is hiervoor wat extra's nodig om de diensten via dit kanaal te kunnen volgen.

Nu is er een alternatief voorhanden waarmee u op eenvoudige wijze de diensten van alle klavertje vier gemeenten op uw eigen tv kunt volgen. Dit gaat via een SETOPBOX welke via een code cq wachtwoord aan uw toestel wordt gekoppeld. Dat kan via de WiFi of via speciale kabelaanluiting. Deze box werkt met een aparte afstandsbediening waarmee eenvoudig naar alle vier de kerken kan worden geschakeld.

De aankoop van deze boxen verloopt via een centraal punt voor de K4 kerken. U huurt deze box van de kerk en betaalt daar een klein bedrag, € 5,00 per maand voor. Er is geen contractduur, dus u kunt per maand meedoen of opzeggen. De box blijft eigendom van K4. Mogelijk dat u de diensten nu via het zogenaamde LUCAS-kastje beluistert, o.a. enkele gemeenteleden in Gendringen doen dat, met deze nieuwe mogelijkheid kunt u de diensten ook zien.

Graag willen de kerkrentmeesters van de K4 kerken weten of u belangstelling hebt voor deze nieuwe ontwikkeling en vragen u hiervoor contact op te nemen met de voorzitter van de kerkrentmeesters van uw eigen gemeente.

In oktober willen we de boxen gaan bestellen en daarna zou u dan de diensten op uw eigen TV mee kunnen beleven.

Opgave en/of info KerkTV PG Silvolde

Voorzitter Kerkrentmeesters Jos Barink 0315-681675 of kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Met vriendelijke groet,

De kerkrentmeesters K4 gemeenten

Colofon

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl