



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Paasmeditatie

Overzicht Vieringen
Stille week

Voorjaarsconcert
Excelsior

27 april:
Koningsmarkt

april 2023

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders:
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Afbeelding omslag:
'Il crocifisso' (de crucifix) van
Walter Pancheri in de San
Fermo in Verona
(Foto: Marcel Westra)

Kerkdiensten april

Zondag 2 april, Palmzondag

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Witgoedregeling Oude Ijsselstreek
2de collecte: Kerkrentmeesters

Donderdag 6 april, Witte donderdag, viering Heilig avondmaal

19:30 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
1ste collecte: Het Passion, Hummelo
2de collecte: Kerkrentmeesters

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

11:00 uur : Viering HA op de Schuylenburgh
19:30 uur: ds. G. van der Velde – Meijer en lectoren

Zaterdag 8 april, Paaswake Klavertje 4

21.30 uur: ds. H. Nieuwenhuis, ds. J. Fischer, ds. Th. Menting, ds. G.
van der Velde – Meijer

Zondag 9 april, Paasmorgen

10:00 uur: ds. G. van der Velde – Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie- Moldavië
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 16 april

10:00 uur: ds. G. van der Velde
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 23 april, zangdienst

10:00 uur:
1ste collecte: Stichting Sravana
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 30 april

10:00 uur: ds. G. van der Velde
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Vieringen Schuylenburgh april

Alle vieringen zijn op woensdag, ze beginnen om 16.30 uur
en vinden plaats op de Deale.

5 april pastor G. van de Munckhof
8 april pastor G. van de Munckhof, Paasviering
12 april ds. G. van der Velde-Meijer
19 april pastor G. van de Munckhof
26 april pastor G. van de Munckhof

Na iedere zondagse kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee in de kerk.

Heeft u vervoer naar de kerk nodig? Neem dan contact op met Marriet Weening, tel. 0315-329 000

Proteststem

Het kan niemand zijn ontgaan dat veel Nederlandse burgers op 15 maart hun stem van protest hebben laten horen. Want dat is het. De massale omarming van BBB zegt veel meer dan dat één derde van de stemmers ineens begaan zou zijn met het onzekere lot van de boeren.

Het is de onzekerheid op zoveel andere terreinen in onze samenleving en in de levens van mensen afzonderlijk die meer dan anders mensen ertoe heeft bewogen hun stem te verheffen.

'De kiezer heeft gesproken', klinkt er nu. Laten we hopen dat het niet louter stemmingmakerij is geweest. Dat al die woorden niet alleen protest in zich dragen maar mensen ook naar elkaar toe bewegen. Dat is best met zorg omgeven. Niet vanwege de aard van de winnaars maar vanwege de aard van mensen in het algemeen. Grote woorden worden niet altijd makkelijk opgevolgd door grote - laat staan opbouwende - daden.

We gaan de laatste dagen voor de Pasen in. Ook daarvan kunnen we zeggen dat er in de kerk nogal veel woorden aan worden besteed. Wie wil kan menig uurtje in de kerk doorbrengen om de woorden te horen waarmee wordt verteld hoe bijzonder de kern van ons geloof wel niet is.

We horen hoe het net zich rond Jezus sluit. Hoe het volk - al dan niet opgezweept - zijn stem laat horen. Ze hebben het gehad met deze onrustzaaiër. De man die uit louter liefde zoveel op losse schroeven zet. Die hen onzeker maakt over alles waar ze tot dan toe houvast aan verleenden.

Zijn daden van medemenselijkheid, van genezing, van vrijmakende woorden stuiten op protest van hen die leven bij gratie van het systeem dat mensen klein en gevangen houdt.

Uiteindelijk klinken de woorden door het volk gesproken 'kruisigt Hem'. Maar wat Jezus daar ook tegenover zet, wat er ook over Zijn lippen komt, het is geen protest. Een zwijgen en zo nu en dan een spaarzaam woord. "Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de gouverneur zeer verwonderde", dat is wat we lezen bij Matteüs. Tegen alle weerstand, blinde haat en vernietigende onwetendheid is dat wat Jezus inbrengt. Zwijgend volbracht hij de grootse daad van liefde. Zwijgend hield Hij aan zijn menszijn vast, het menszijn in de diepste diepte.

Temidden van alle woorden die de vieringen in de Stille Week bevatten is dat altijd indrukwekkend. De stilte na de woorden 'Het is volbracht'. Het zichtbare duister wanneer het licht van de Paaskaars dooft.

En dan is er ruimte voor het meest heilige protest, het protest tegen de dood. Een protest dat niet anders kan worden beantwoord dan met de inzet van een lofzang:

*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.*



Druiven en aren symboliseren de twee elementen van het Heilig Avondmaal of Communie, de wijn en het brood, die symbool staan voor het lichaam en bloed van Christus dat voor ons geofferd is.

Liturgische oriëntatie (II)

De Paaskaars

De kaars is het symbool voor hét Licht. Zowel in het Eerste als in het Tweede Testament speelt 'het licht' een rol: En God zei: 'Er moet licht komen', en er was licht' (Gen. 1 : 3 NBV). Scheppingslicht. Jezus zegt: 'Ik ben het Licht voor de wereld'. (Joh. 8:12a). We kunnen dat woord 'licht' horen, maar we begrijpen beter waar het om gaat als we 't voor ons zien. Het oog kan het begrip 'licht' veel sneller vatten dan het oor. Geen misverstand: de kaarsen vervangen het Woord niet, ze verwijzen ernaar: Gods beloften lichten op als vlammen in het duister. Zoals bij veel geldt ook hier: onze wortels liggen in Israël. In de tempel stond de menora, de zevenarmige kandelaar, zoals die uitvoerig beschreven is in Exodus 25 : 31 - 40.

Maar voor het gebruik van kaarsen is de synagoge onze moeder. Een voorbeeld van een lichtdrager in de Joodse liturgie is de chanoekaluchter. In de huidige synagoge herinnert een enkele lamp aan de kandelaar. Deze lamp wordt *ner tamied* (het gestage licht) genoemd. Al in de Vroege Kerk werd in de Christelijke gemeenten in de vespers een lamp door de diaken brandend de kerk ingebracht. Reeds de kerkvaders Tertullianus en Hippolytus (200 n.Chr.) maken melding van het *lucernarium*, de zegening van het licht op sommige avonden. Tijdens dit ritueel zong men in de Byzantijnse liturgie het lied 'Phoos hilaron', 'Vrolijk Licht'. Dit wordt beschouwd als het oudste christelijke avondlied, mogelijk uit de 1e of 2e eeuw na Christus.

Al in de Vroege Kerk werd in de Christelijke gemeenten in de vespers een lamp door de diaken brandend de kerk ingebracht. Reeds de kerkvaders Tertullianus en Hippolytus (200 n.Chr.) maken melding van het *lucernarium*, de zegening van het licht op sommige avonden. Tijdens dit ritueel zong men in de Byzantijnse liturgie het lied 'Phoos hilaron', 'Vrolijk Licht'. Dit wordt beschouwd als het oudste christelijke avondlied, mogelijk uit de 1e of 2e eeuw na Christus. In de Vroege Kerk greep men zo naar de lichtsymboliek om tegen de pretenties van het heidendom in te getuigen van de grootheid van Christus in het Credo: 'God uit God, Licht uit Licht...' In de loop van de tijd kreeg dit ritueel voornamelijk zijn plaats in de viering van de Paasnacht. Er zijn veel ontwikkelingen geweest in de rituelen van de paaskaars. Wanneer men op zondagochtend in de kerk komt, staat de paaskaars al te branden. Symbool voor het Licht van Christus. Dit licht straalt altijd, het is altijd om ons heen. Ook voor we de dienst binnenkomen, net zo als we na de dienst weer naar huis gaan. Daarom ziet men in de erediensten de kaars altijd branden.

Toch is er een moment waarop de kaars niet brandt. Dat is op Goede Vrijdag, de dag waarop we gedenken dat de gekruisigde Jezus stierf. Op die dag is of wordt het kaarslicht gedoofd. Tijdens de paaswake in de nacht van stille zaterdag wordt de kaars brandend binnengedragen onder het uitspreken van passende teksten en een lied. En op Pasen brandt de nieuwe paaskaars weer in zijn volle glorie. De kaars volgt als het ware de gang van de verkondiging van kruis en opstanding. Op elke paaskaars staan een jaartal en een afbeelding die op Christus betrekking heeft. Dikwijls is dat het Christusmonogram. Het gebruik om tekens op de kaars aan te brengen, zoals de A en de Ω , met het jaartal, is vermoedelijk in de 7e eeuw in Spanje ontstaan. De kaars brandt nooit helemaal op; het deel dat overblijft, kan een bijzondere bestemming krijgen. De kaars kan bv. worden gegeven aan een gemeentelid dat extra steun nodig heeft. Ik vroeg aan twee gemeenteleden 'wat zegt je de paaskaars?'. 'Dat is het licht van Christus', zei de een. De ander: 'Daar denk ik eigenlijk nooit over na.' Misschien kan het bovenstaande tot nadenken stemmen!

Ds. A. Romein

Gezamenlijke vieringen Stille Week

In de Stille Week zijn er een aantal gezamenlijke vieringen vanuit Klavertje 4.

Op **maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april** zijn er vespers in de St. Maartenkerk in Gendringen, aanvang: **19.30 uur**

Op **zaterdag 8 april** om **21.00 uur** is er de Paaswake in de protestantse kerk in Silvolde.

Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere momenten samen te vieren. Op weg naar Pasen, het feest van bevrijding en opstanding.

Bij de diensten

We beginnen deze maand met de Stille of ook wel Goede Week. Vieringen waarin we stapsgewijs meegaan met de laatste dagen van Jezus voor Zijn lijden, sterven en opstanding.

Op Palmzondag horen we hoe Jezus in Jeruzalem wordt onthaald.

Op Witte Donderdag vieren we de maaltijd van de Heer, op Goede

Vrijdag lezen en zingen we het lijdensevangelie, in de Paaswake

breekt dan het licht door en heffen we de Paasjubel aan die op Paasmorgen uitbundig zal doorklinken.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan alle vieringen om ze met inzet van jong en oud tot vieringen van heel de gemeente te maken.

We hopen dat we de diensten op Palmzondag en Paasmorgen extra feestelijk vorm kunnen geven door inzet van de kinderen en zangers die dan de paasmusical 'Open je ogen' in delen zullen uitvoeren tijdens de vieringen.

Na Pasen houden we de jubeltoon aan. Dat zal zeker te merken zijn in de zangdienst die gehouden wordt op 23 april.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Onze zieken

Dhr. Dane, Laan v. Schuylenburgh 128, verblijft al enige tijd in het ziekenhuis. Hij wacht op een plek voor verder herstel.

Mevr. Aalderink, Berkenlaan 62, is ook opgenomen in het ziekenhuis. Hopelijk is zij weer thuis op het moment dat dit kerkblad uitkomt.

Jeanette Marissink, Kloosterhof 137, is dan waarschijnlijk ook weer thuis maar haar wacht nog een lange weg van herstel.

We wensen allen die kampen met problemen met hun gezondheid, die behandeld worden of in afwachting van een behandeling zijn veel moed en kracht toe.

Samen aan tafel

Ook in april wordt er op de laatste zondag van de maand weer een maaltijd geserveerd. En dat is dan op **zondag 30 april**. Het kookteam heeft er weer zin in. We hopen dat we het velen van u weer naar de zin kunnen maken wat betreft het eten. Wilt u mee eten op 30 april dan wel graag vooraf opgeven, uiterlijk vrijdag 28 april.

Het eten wordt om 17.30 opgediend in de Sprank, maar vanaf 16.30 bent u al welkom voor een kopje thee of koffie

Opgeven bij Gerry Neijland tel 0315-631627 of Mariet Weening tel 0315-329000



'Waarom huil je?', vroeg Jezus. (Johannes 20:15)

Waarom huil je? Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten. Waar zou ze heen moeten? Johannes vertelt dat ze staat te huilen. Herkenbaar toch? Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen bovenkomen. En dat het gemis je opeens te veel wordt. Terwijl Maria huilend vooroverbuigt in het graf, ziet ze twee engelen. Toen Petrus en Johannes in het graf geweest waren, waren die er nog niet. Of zijn engelen soms alleen te zien door tranen heen? Op hun vraag waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar Heer er niet meer is. Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet! Dan ineens is Jezus er. Maar Maria herkent Hem niet. Zou ons dat ook niet kunnen overkomen? Ik denk het wel. Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort. Maar dan is Hij dichterbij dan wij denken. (ds. Jacco Overeem)

Wij gedenken

Hennie Doornink

Wij ontvingen het bericht dat op vrijdag 3 maart, op de leeftijd van 75 jaar is overleden dhr. Hennie Doornink. Hij was getrouwd met Jannie Doornink-Hartemink. Hij woonde al enige tijd op de Schuylenburgh.

Hennie is door zijn gezin begeleid naar de Natuurbegraafplaats Slangenburg. We wensen Jannie en de kinderen veel sterkte toe met het verlies van hun geliefde man, vader en opa.

Gerrie (Anna Gerharda) Seesink-Hoffiezer

Op 10 februari vierde Gerrie haar 92ste verjaardag en genoot daar nog volop van. Een paar dagen later zag het er allemaal heel anders uit. Ze werd ziek en al snel bleek dat haar lange en volle leven ten einde liep.

Gerrie werd in 1931 geboren in Aalten. Ze was er één van een gezin van tien. Zeven dochters en drie zoons hadden ze bij Hoffiezer op 't Hondorp.

Ze hadden het – zoals velen in die tijd – niet breed maar hadden het toch goed. Goed genoeg om ook in de oorlogsjaren te delen met wie onderdak en voedsel nodig had. Indrukwekkende jaren waren dat. Jaren die er ook aan hebben bijgedragen dat Gerrie na de lagere school en een paar jaar huishoudschool al jong 'in betrekking' ging bij een familie in Eefde.

Aan dit werk kwam een einde toen ze Carel Seesink leerde kennen van 't Lohr in Voorst. In 1958 trouwde ze daar in op de boerderij. Het zorgen ging als vanzelf door. Eerst voor de al inwonende familieleden en later voor de drie kinderen die werden geboren – Wilma, Erik en Annelies - en nog later voor vader en moeder Hoffiezer die naar Voorst kwamen toen het thuis niet meer ging.

Gerrie pakte altijd alles dapper aan. Toen ze in 1986 naar Bontebrug verhuisden braken er wat dat betreft andere tijden aan. Het zorgen kon deels plaats maken voor ontspanning en genieten. Uitstapjes dichtbij maar ook grotere reizen brachten hen buiten de vertrouwde omgeving.

Maar daarnaast bleef ze actief voor anderen bijvoorbeeld in het jarenlang koffie schenken op de Schuylenburgh.

Het onverwacht overlijden van Carel in 2000 heeft haar veel verdriet gedaan. Toch heeft toen ook haar daadkracht haar op de been gehouden. Ze bleef betrokken op de kinderen, kleinkinderen en familie en vrienden om haar heen.

De buurt was haar tot grote steun. De buurt waar ook de kerk stond die ze zo trouw bezocht en waar ze haar geloof beleefde dat haar zo'n houvast gaf.

Amper drie weken was Gerrie ziek toen ze op 6 maart rustig is ingeslapen. Op 11 maart kwamen we bij elkaar in de kerk. Er klonken liederen die ook bij het afscheid van Carel hadden geklonken evenals hun trouwtekst; 'Want wij zijn burgers van een rijk in de hemel'. Het mochten deze morgen woorden van troost zijn. Waar ons leven hier met elkaar eindigt vindt het doorgang in dat hemelse rijk. Zo hebben we Gerries lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats in Silvolde.

Jarige 80+

18-4 Dhr. G.J. Spekking, Varsseveldseweg 29, Terborg

Uit de Kerkenraad

Maandag 13 maart 2023 vond de maandelijkse kerkenraadsvergadering plaats. De voorzitter opende de vergadering waarna de predikant een gedeelte las over ouderdom uit het boek "Anders leven" van Manu Keirse. Aansluitend hierop las zij een gedeelte uit Prediker, gevolgd door een gebed.

Terugkijkend op de dienst van 5 maart jl. werd er positief gereageerd op de vorm waarin deze dienst gegoten was; de gesprekken in diverse groepen over armoede. De voorbereidingen voor Pasen zijn in volle gang. De Pinksterdienst zal dit jaar plaatsvinden in 's-Heerenberg.

De kerkrentmeesters hebben de actie Kerkbalans afgerond. Diverse werkzaamheden zijn onderhanden genomen zoals klein onderhoud in de Sprank. De zoektocht naar een piano gaat verder.

De diaconie is actief met de actie voor de Voedselbank. Ook de organisatie voor het uitje op 20 april naar het Onland loopt.

In verband met het vertrek van de predikant van Gendringen-Bontebrug is onze predikant aangesteld als consulent in deze gemeente. De predikant sluit de vergadering met een avondlied.

Els Spekking, notuliste kerkenraad



In de dienst van 5 maart werd aandacht besteed aan het thema Armoede. Naar aanleiding van de lezing over 'verzamel u geen schatten op aarde maar in de hemel' konden mensen opschrijven welke schatten men in de hemel wil verzamelen.

Collecteopbrengsten februari

Diaconie

05-02 Het Passion, Hummelo	€ 34,63
12-02 Kerk in Actie, Noodhulp	€ 59,71
19-02 Kerk in Actie, Noodhulp Syrië	€ 378,50
26-02 Het Passion, Hummelo	€ 35,17
Giff bloemen	€ 12,00

Kerkrentmeesters

05-02	€ 30,60
12-02	€ 44,65
19-02	€ 31,70
26-02	€ 22,55
Collectes februari per bank	€ 34,00
Verjaardagsfonds februari	€ 5,00

Toelichting collectes april

2 april - Witgoedregeling Oude IJsselstreek

De aanpak Energiearmoede bestaat uit vijf verschillende elementen: bespaarcoaches, fixteams, een witgoedregeling, een communicatiecampagne en een subsidieregeling. Bespaarcoaches komen bij inwoners thuis en geven tips en advies om energie te kunnen besparen. Vervolgens kunnen fixteams langskomen. Fixteams voeren gratis kleine maatregelen uit, zoals tocht- en kierdichting, of het aanbrengen van radiatorfolie. De bespaarcoaches kijken ook naar huishoudelijke apparaten. Als daar energieslurpers tussen zitten, kan er via de witgoedregeling mogelijk één apparaat vervangen worden. Het inzetten van een fixteam en/of de witgoedregeling wordt altijd voorafgegaan door een gesprek met een bespaarcoach. De diaconie doet een bijdrage in het vervangen van de oude apparaten.

9 april - Moldavië, Jong en oud helpen elkaar

Door de grote werkloosheid en armoede in Moldavië kunnen veel gezinnen de touwtjes niet aan elkaar knopen. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen. De eenzaamheid is groot. Kerk in actie-partnerorganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kleine kerken op het Moldavische platteland in het opzetten van hulpprogramma's voor kwetsbare ouderen. Voorgangers krijgen training en activeren jongeren in de kerk om ouderen te bezoeken, boodschappen voor hen te doen en tijd te nemen voor een praatje. Dat werkt aan twee kanten: zo zijn jong en oud wat minder alleen.

16 april - Eigen diaconaal jeugdwerk

Bijv. voor activiteiten en clubs voor de jeugd in de Sprank

23 april - Stichting Sravana

St Sravana is een vrijwilligersorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven.

30 april - Eigen diaconaal werk

Bijv. voor deelkast en groenteproject



Kerk in Actie i.s.m. Moldovan Christian Aid helpt kwetsbare mensen in Moldavië



De diaconie helpt financieel bij vervanging van oude apparaten

Van de diaconie

Paasgroeten naar een gevangene

Net als vorig jaar hebben de jongeren van onze kerk ook dit jaar met de jaarlijkse paasgroetenactie meegedaan. De kaarten waren dit jaar ontworpen door gedetineerden uit de vrouwengevangenis te Nieuwersluis. De kaarten, bestemd voor gevangenen in Nederland werden beschreven met mooie en verrassende teksten!

Inzameling voor Biddag

Op woensdagavond 8 maart vierden we met elkaar biddag voor gewas en arbeid in onze kerk. Dit jaar werden er voor de plaatselijke Voedselbank producten ingezameld met betrekking tot persoonlijke hygiëne. Ook de collecte was bestemd voor dit doel. Er is heel wat gedoneerd in geld en goed, waarvoor onze dank. Omdat het voorjaar nadert hebben we voor elke plaatselijke afnemer van een voedselpakket er een potje met narcisbolletjes bij gedaan. In ieder potje zat een paaskaartje, mooi ingekleurd en versierd door de kinderen van onze kerk.

Voor wie nog mee wil!

Eerder maakten we al bekend dat de diaconie en de HVD op **donderdag 20 april** een uitje organiseren naar Het Onland te Gaanderen, alwaar we pannenkoeken gaan eten. We vertrekken om ca. 11.45 uur vanaf de kerk te Silvolde met eigen vervoer. Er wordt een eigen bijdrage van 7,50 Euro gevraagd. Een eigen bijdrage mag uiteraard geen beletsel zijn om mee te gaan. Laat het even weten bij iemand van de diaconie als u dit bedrag niet kunt missen. Graag vernemen we ook of u met eigen vervoer komt of dat u mee wilt rijden.

Opgave kan door middel van het invullen van het opgaveformulier, dat in de kerk ligt of via een telefoontje naar: Gea Jannink (namens de HVD, 0315 - 685347) of Willy Freek (namens de diaconie, 0315 - 239934). Graag opgeven voor maandag 17 april!

HVD en de diaconie

Met Klavertje-4 naar expositie in Zeddam

In de maand mei is er in de protestantse kerk te Zeddam een tentoonstelling te zien met als titel "Van Album Amicorum tot Poesieboekje en weer naar Vriendenboekje". Uiteraard zijn er diverse poesiealbums te bewonderen en er is werk van lokale kunstenaars te zien. U kunt op eigen gelegenheid naar de tentoonstelling (de openingstijden van de tentoonstelling vindt u in de laatste Klavier), maar lijkt het u leuk in Klavertje-4 verband te gaan, dan kan dat op **woensdag 10 mei**. We vertrekken rond 13.40 uur vanaf de kerk in Silvolde. Om 14.00 uur worden we verwacht in de kerk te Zeddam, waar we een rondleiding krijgen van Else Kaiser. Na afloop is er gelegenheid met elkaar een kopje koffie of thee te drinken met iets lekkers in het Imminkhuis. U kunt zich opgeven bij Willy Freek (willyfreek@outlook.com of tel. 0315 239934). Graag even aangeven of u met eigen vervoer komt of dat u mee wilt rijden. Als er mensen zijn die iets willen bakken voor deze gelegenheid, dan is dat van harte welkom. Vanaf april zal er ook een intekenlijst in de kerk liggen.



27 april: Zillewoldse Koningsmarkt

We hopen ook dit jaar weer een Koningsmarkt te kunnen houden. Een groot aantal vrijwilligers heeft zich inmiddels weer gemeld voor deze dag.

Bij de familie Weening staat inmiddels veel dat verkocht kan worden en we gaan ook weer een 'kleedjesmarkt' organiseren voor de kinderen. Aanmelden voor de kleedjesmarkt kan via het mailadres: koningsmarkt@gmail.com

We hopen op goed weer, want we willen alles liefst zo veel mogelijk buiten organiseren.

Naast verkoop van spullen is er natuurlijk ook weer de catering vanuit de keuken van de Sprank.

Dus reserveer op deze dag in elk geval vast een aantal uren voor een bezoek tussen 9.00 en 13.00 uur aan deze gezellige Koningsmarkt.

En mocht u nog e.e.a. beschikbaar willen stellen, laat het ons weten. (Anton Neijland, 0315-631627)



Voorjaarsconcert Excelsior

Op **zaterdagavond 22 april** zal de christelijke muziekvereniging Excelsior haar voorjaarsconcert geven in Ons Pakhuus te Silvolde. Het thema is deze keer dan ook 'Voorjaar'. Alle muziek die ten gehore gebracht wordt heeft op een of andere manier met het voorjaar te maken. Gespeeld worden o.a. Birds, The Rose, en een vrolijke mars met de titel Springfield, lente dus. Bij een aantal nummers zal zangeres Babet Berendsen uit Silvolde optreden, begeleid door het orkest. Het is dus een avond vol vrolijke lichte muziek, waarvan u zeker zult genieten.

In de pauze zal er weer een verloting gehouden worden met leuke en mooie prijzen, dit om de kas weer een beetje te spekken. Excelsior staat ook nu weer onder leiding van Henk-Jan Radstaak en het concert is gratis toegankelijk. Aanvangstijd is 20.00 uur. Van harte welkom!



Film The Windermere Children

The Windermere Children volgt het waargebeurde en ontroerende verhaal van een groep jonge Joodse vluchtelingen in Groot-Britannië. Na het verlaten van de concentratiekampen worden ze naar Lake Windermere gebracht, waar ze hun leven opnieuw proberen op te bouwen en vriendschappen smeden voor het leven. De Britse pers omarmde deze aangrijpende en hoopgevende film.

Op **dinsdag 18 april** in de Sprank, aanvang 20:00 uur. Om 19.45 staat de koffie klaar!

Er is geen entreeprijs, een vrije giff voor de onkosten is welkom!



't Hijgend hert

Nog niet zo lang geleden was ik in Australië. Daor woont 'n zus en 'n bruur van mien, maor ok een oom, 'n tante en een heel stel naeven en nichten. Mien oom heet Willy Jansen, maor in Australië wödt e Bill genoemd. Hi-j is de enege bruur van mien moeder, den nog laeft. Hi-j is 88 jaar, en net als ik opgegruujd an de Bonteburg bij Zillewold, en hi-j ging naor dezelfde laegere school as ik. Hi-j zat in de klas bij dezelfde juffrouw Van den Berg. Zi-j was nog zo'n olderwetse leerkracht van een school waor i-j elke waek 'n psalmversjen mos leren en dat iedere maandagmorgen opzeggen. En as ie dat dan goed deed, kreeg i-j 'n mooien 8 op ow rapport.

Willy was an de Bonteburg berucht um zien kwaajonges-streken. Hi-j zat altied vol grappen, en haalden van alles uut. Zo gooien e ens 'n emmer water bij dominee Wielemaker deur 't w.c-raemken.

In zien woord-gebruuk maken e vaak gebruik van biebelteksten, en daorum kreeg e de bi-jnaam 'Mozes.' Toen de Tweede Wereldoorlog töt 'n ende kwam was Willy 10 jaar. Veural de herinneringen an die leste dagen veur de bevrijding hebt in zien laeven 'n groten rol gespöld. Zo is zien vriend en buurjongen Johan Heersink in de kelder van zien eigen huus umgekommen deur granaatvuur van Britse tanks. Dat is iets wat een flinke stempel op zien hele laeven hef gedrukt.

't Was 20 jaar geleien dat ik 'm heb gespraoken, toen e in Nederland op bezuuk was. Now wil ik bi-j 'm op bezuuk gaon in 't olde stadjen Yackandandah waor e woont. Zol e mien nog wel herkennen? Hi-j is slecht-heurend, kan ik 'm nog wel bereiken? In 't Achterhoeks, in 't Nederlands? Mien zus Wilmy (Willemien) zei nog: 'Hi-j ligt völ op de bank en sommege dagen is e depressief en zeg e haost gin woord. I-j mot 'r niet al te hoge verwachtingen van hebben. Probeer maor met 'm te zingen. Psalm 42, 't Hijgend hert' dat is zien favoriete lied.' 't Geleuf hef bi-j 'm altied 'n grote rol gespöld. Hi-j was veurganger in de plaatsleke Evangelische Kerk en zo hef e ok met behulp van völle vri-jwillegers een kerkelek jeugdcentrum met een sporthal gebouwd, die naoderhand gekscherend de naam 'Bill Jansen Hall' kreeg.

Now is 't zo wied. Ik stap bi-j 'm aover de drempel. Zien dochter Rosie woont bi-j 'm in huus en is mantelzorger. Hi-j ligt inderdaad op de bank, maor as ik oogcontact heb en begin te praoten, dan lichten zien ogen op. 'Now köj weer 's een keer echt platpraoten!' Hi-j geet rechop zitten en 'n groten glimlach kump op zien gezicht. Ik zie hoe die olde bekende woorden van jaoren geleden 'm troost en plezier geven. Samen kieken wi-j in 't fotoboek dat gemaakt is bi-j 't aoverlieden van zien geliefde vrouw Margret, veureg jaar, midden in de coronatied. Dan komt de oorlogsverhalen ter sprake, ik heb 't buuksken in de hand, waorin al disse familie verhalen bunt opgeschreven deur mien zus Willemien.

Daorna passeren allerlei olde verhaaltjes de revue. Mien laptop met YouTube he'k bi-j de hand.

Wat een onschatbaore weerde hebben al disse herinneringen. Oom Bill kump op de proppen met 'Opoe Zonneschijn', een gedichtjen dat e now nog zo opzeggen kan. Effen googelen en warempel, de tekst rolt 'r zo uut:

*Aan het wegje met de hoge bomen,
waar het 's zomers toch zo mooi kon zijn,
woonde stil en wat verlaten,
de oude Opoe Zonneschijn ...*



Dan vind ik op YouTube een opname van Nederland Zingt: Psalm 42, oude berieming:
*'t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja mijn ziel dorst naar den Heer,
God des levens, ach wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen.*

Wi-j zingt samen ontroerd twee coupletten. Dan volgt 'Daar ruist langs de wolken', vers 1,2 en 3, en 'Grote God wij loven U' en zo nog 'n paar.

Zo langzamerhand is 't middag geworden en wi-j neemt 'n pauze um te aeten.

A'w nao de middag weer op de bank zit, gooi ik 't op de wereldleke toer en wi-j zingt samen met YouTube: 't Karretje op de zandweg reed', 'Langs berg en dal', 'Op de grote stille heide,' en 'Knaapje zag een roosje staan.' Zo hebbe wi-j 'n prachtegen middag.

Dan kump 't moment van afscheid. Dat is heel moeilik, want ik wet wel zeker dat ik 'm hiernao nooit weer zien zal. Ik belao Rosie dat ik foto's zal sturen, wi-j zwaaien nog 'n keer en dan mot ik gaon.

Twee waeken later, enkele dagen veurdat ik weer uut Australië zal vertrekken, kump uut Nederland 't bericht dat de enege oom van mien vrouw Ada, Bertus te Grotenhuus uut Winterswiek, op de leeftied van 93 jaor aoverleden is. Woensdag 17 augustus vertrekken wi-j uut Australië, donderdagaovend laat stao ik weer met beide bene op Nederlandse grond en vri-jdag 19 augustus zit ik 's morgens vrog in de Zonnebrinkkerk in Winterswiek veur de begrafenis.

An 't begin van de dienst krig Helma, de dochter van oom Bertus, 't woord. Zi-j begint op verzuuk van eur vader, met een uitgebreid verhaal aover zien herinneringen an de leste dagen van de oorlog.

Die oorlogservaringen bunt blikbaor ok veur 'm zo indrukwekkend gewest. Bertus te Grotenhuus kwam net as ik oorspronkelek uut Zillewold. Opens schöt 't mien te binnen: Bertus en Willy (Bill) wazzen niet aeven old, ze schaelden mekaar vief jaor, maor ze kenden mekaar wel, ze gingen naor dezelfde christeleke school an de Bontebrug, en zatten bi-j juffrouw Van den Berg en meester Westerveld in de klas!

Als Helma eur herinneringen afsluut gaon wi-j zingen, 'n lievelingslied van pa (Bertus): 't Hijgend hert der jacht ontkomen', Ps 42 vers 1 en 3, in de oude berieming! En nao 't anstaeken van de keersen en 't gebed zingen wi-j ... 'Daar ruist langs de wolken!' vers 1, 2 en 3

Johan Scholl

De serie 'Enkele memoires uit het leven van Johannes Herman Helmink' hopen we in het volgende nummer van Wat Ons Bindt te vervolgen.