



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Meditatie
Veertigdagentijd

22 februari:
gezamenlijke
Aswoensdagviering

Film: The Bookshop

Zondagmiddag-
concert: Hazy Jane

februari 2023

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders:
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten

Zondag 5 februari, viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Het Passion, Hummelo
2de collecte: Kerkrentmeesters

11.30 uur: Avondmaalsviering Opkamer Schuylenburgh

Zondag 12 februari
10.00 uur: ds W. Onderwaater
1ste collecte: Kerk in actie, Noodhulp Ethiopië
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 19 februari
10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Woensdag 22 februari, Aswoensdagviering
19.30 uur: predikanten Klavertje 4
in de protestantse kerk in Terborg

Zondag 26 februari, viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Het Passion, Hummelo
2de collecte: Kerkrentmeesters



Vieringen Schuylenburgh februari

Alle vieringen zijn op woensdag, ze beginnen om 16.30 uur en vinden plaats op de Deale.

1 februari pastor G. van de Munckhof
8 februari pastor G. van de Munchof
15 februari ds. G. van der Velde-Meijer
22 februari pastor G. van de Munchof

Gezamenlijke Aswoensdagviering

We beginnen de Veertigdagentijd met een gezamenlijke dienst van Klavertje 4 op Aswoensdag, woensdag 22 februari. In een sobere dienst staan we stil bij de betekenis van deze dag en de komende tijd ter voorbereiding op Pasen. De viering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de kerk van Terborg.

Veertigdagentijd

Op 22 februari begint de veertigdagentijd. De snelle rekenaar kijkt daar van op. Van de aswoensdag tot Pasen zijn namelijk helemaal geen 40 maar juist 46 dagen. Dat komt omdat de zes zondagen niet als vastendagen werden gerekend (het blijft immers de dag waarop wij de opstanding vieren!) en daarmee kom je toch weer op 40 uit. Soms kun je je afvragen of het wat uitmaakt, al die symboliek, de soms wat gezochte getallen. Zijn we daar niet te nuchter, misschien zelfs wel te protestants, voor?

Ten diepste zeg ik voor mijzelf, nee, het doet niets toe of af aan mijn verbondenheid met de Eeuwige dat ik het jaar in stukken breek of dat ik aan sommige dagen bijzondere aandacht schenk. Met Hem is elk ogenblik even dierbaar en belangrijk.

En tegelijkertijd heb ik het voluit nodig. Ik heb het nodig dat alle kleuren en tijden, alle getallen en symbolen in het jaar voorbijkomen. Opdat niet als een sleur de ene dag in de andere dag overloopt en de jaren voorbijtrekken zonder dat je het echt merkt. Is het niet ook daarom dat we hier op de streek zo graag onze feesten vieren. Is er niet daarom altijd een reden om met de buurt de hoogte- en dieptepunten van het leven te onderstrepen. Het is de vanzelfsprekendheid waarmee je aanvoelt dat je dat reliëf nodig hebt om het leven niet te laten vervlakken.

Het is dat, maar ook het gelovig perspectief van waaruit het vieren van tijden en symbolen ons helpt om de veelkleurigheid van God aan het licht brengen. Hij is licht, brood en wijn, kind, genezer, onderwijzer, schepper, gestorvene en opgestane. Hij geeft inkeer, verstilling, uitbundige feestelijkheid, verbondenheid, vergeving en vermaning.

Dit alles komt langs wanneer wij de getijden en feesten vieren. Wanneer wij niet met willekeur de bijbel openslaan maar er elke keer doorheen trekken. Dat zo deze veertig dagen weer een ontdekkings- tocht mag zijn. Een gaandeweg ontdekken wie God voor ons wil zijn.

Gaandeweg

We krijgen de Naam niet in handen,
niet zomaar in de mond,
we leren ermee leven,
dat is een vreemd verbond,

lopen door een woestijn,
cactussen onder en boven
de stekelige zon,
lopen niet te geloven

maar gaandeweg ontdekken
de Naam die bij je is
en dan een lied aanheffen,
een blij of ontsteld gedicht.
(Jaap Zijlstra)



Bij de diensten

Op 5 februari vieren we de maaltijd van de Heer. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door ons gelegenheidskoor.

Op **19 februari** hoopt ds. Onderwaater bij ons voor te gaan.

Op **woensdag 22 februari** is er een gezamenlijke aswoensdagviering van Klavertje 4 in Terborg.

26 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. We vieren dan ook het avondmaal als onderstreping van het begin van de tijd van inkeer en verstillings, maar vooral van de verbondenheid met Hem die onze gastheer is. De kleur in de kerk wordt paars en in de weken die volgen lezen we over hoe Jezus' werken en rondgaan in de wereld naast navolging ook op steeds meer verzet stuit.

Goede en gezegende diensten gewenst!

40-dagentijd

De 40-dagentijd begint dit jaar op woensdag 22 februari. Het landelijke thema hierbij is "Uit liefde voor jou". Vanuit de diaconie hebben we ervoor gekozen in de 40-dagentijd de collectes te bestemmen voor projecten die armoede willen bestrijden. Dit omdat steeds meer mensen het financieel zwaarder krijgen door de oplopende energieprijzen en de inflatie. We hebben daarom, naast een aantal buitenlandse projecten, ook expliciet voor een aantal lokale projecten gekozen. Kerk in Actie heeft de landelijke diaconieën gevraagd tijdens de 40-dagentijd een extra inzameling te houden voor de Voedselbank. Daartoe zijn speciale dozen beschikbaar gesteld. Wij zullen u hierover nog nader informeren via de wekelijkse Zondagsbrief en tijdens de diensten.

De diaconie

Meeleven

Dhr. Henk Sloetjes is van Antonia verhuisd naar de Schuylenburgh. We wensen hem toe dat hij zich daar op zijn plek zal voelen. Dat heeft – voor iedereen die dit overkomt – een dubbele lading. Het liefst blijf je op je eigen plek in je vertrouwde omgeving. Als het leven dan anders loopt is het fijn dat mensen om je heen je een zo thuis mogelijk gevoel kunnen geven.

Daarom zijn we dankbaar dat er zoveel mensen in de zorg zijn die hun best doen om mensen te zien naar wie ze zijn. Die in de druk van hun beroep ruimte hebben voor de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

Bericht van overlijden

Wij ontvingen bericht dat op 19 januari op de leeftijd van 93 jaar is overleden mevr. Raadman-Veldt. Zij woonde op de Kloosterhof 67. Een woord van meeleven gaat uit naar haar kinderen en allen die in haar een dierbare verliezen.

Jarigen 80+

10 februari mw. Seesink-Hofftizer, Bontebrug 88

10 februari dhr. Colstee, Thorbeckestraat 29

16 februari mw. Tuenter-Stoltenborg, Rabelink 192 Schuylenburgh

Uit de Kerkenraad

De eerste vergadering van het nieuwe jaar vond plaats op maandag 9 januari jl. Een speciaal welkom was er voor dhr. H. Hekkelman die als diaken voor het eerst de kerkenraadsvergadering bijwoonde. Na het welkomstwoord van de voorzitter opende de predikant de vergadering met een gebed.

Nadat de notulen van de vorige vergadering waren goedgekeurd werd er teruggekeken op de goed bezochte kerstvieringen. Ook de Herdertjestocht was ondanks het slechte weer toch een succes. Het college van Kerkrentmeesters start binnenkort met de actie Kerkbalans en hoopt weer op een goede opbrengst. Vanwege de hoge energiekosten is men overgestapt op een goedkopere leverancier. De Diaconie kijkt terug op een goede kerstviering. De deelkast is inmiddels goed gevuld.

Omdat de kerkenraad meer betrokken wil zijn bij het jeugdwerk zullen de diverse clubs af en toe bezocht worden door kerkenraadsleden.

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten door de predikant met een avondlied.

Els Spekking, notuliste kerkenraad

Op zoek naar... een piano!

Ja, u leest het goed, wij zijn op zoek naar een piano. Op verzoek overigens van onze organist Wilco Kleinhesselink. Wilco, net als zijn vader Joop, geeft inmiddels al jaren muzikaal vorm aan de diensten en vieringen in onze kerk. Normaliter is dat op het grote Naberorgel of op het kleine orgel dat in het koor staat. Zo af en toe begeleidt Wilco zanggroepen op piano. Wij prijzen ons gelukkig dat wij daarvoor een beroep kunnen doen op zangvereniging Sonante, waarvan we in die gevallen de piano mogen lenen. Echte heel fijn, ook al is het geen sinecure om de piano vanuit de Sprank veilig voorin de kerk te brengen, en weer terug.

Wie op eerste Kerstdag de viering in de kerk heeft bijgewoond zal het met ons eens zijn dat koorzang een geweldige bijdrage aan een dienst is. Wij genoten toen van prachtig koor bestaande uit jong en oud. Wilco en met hem onze predikant Gerjanne, hebben aangegeven dat zij graag de koorzang vaker onderdeel willen maken van de vieringen in onze kerk. Vanuit de kerkenraad juichen wij dit van harte toe. En daarvoor zouden wij graag een piano permanent ter beschikking willen hebben in de kerk. Een eigen piano.

Daarom de vraag: staat er bij iemand thuis nog een piano die kwalitatief goed is, maar niet meer gebruikt wordt? Een piano die wellicht beter tot zijn recht bij ons voorin de kerk? Zo ja, dan houden wij ons graag aanbevolen. Een berichtje of telefoontje naar onze scriba is voldoende... scriba@pgsilvolde.nl of 0315-239934.

Met een hartelijke groet uit de Kerkenraad



Collecteopbrengsten december

Diaconie

04-12 Kerk in actie, Libanon/Jordanië	€ 61,50
11-12 Het Passion, Hummelo	€ 65,00
18-12 Eigen Jeugdwerk	€ 51,00
24-12 Kinderen in de knel, Griekenland	€ 128,05
25-12 Kinderen in de knel, Griekenland	€ 152,05
31-12 Eigen diaconie	€ 51,85
Giffen voor bloemen in december	€ 80,00



Collecte 12 februari: Kerk in Actie, Noodhulp Ethiopië

Kerkrentmeesters

04-12	€ 20,40
11-12	€ 38,80
18-12	€ 22,00
24-12	€ 61,69
25-12	€ 81,75
31-12	€ 27,20
Vrije gift	€ 50,00
Collectes december per bank	€ 30,00
Gift via koster Ger-rit Vossers	€ 100,00
Gift t.b.v. begraafplaats	€ 75,00
Verjaardagsfonds december	€ 80,00
Opbrengst Kerstmarkt	€ 848,80
Opbrengst thuisverkoop rommelmarkt	€ 901,00

Toelichting collectes februari

5 februari, Het Passion

Tijdelijke opvang en begeleiding voor mensen om tot rust te komen en hun leven weer op de rails te krijgen.

12 februari, Kerk in actie, noodhulp Ethiopië

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Gevolg: vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen worden daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren vruchtbare grond vast te houden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Met gebruik van moderne middelen wordt men geïnformeerd over de juiste tijd van planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten zodat men minder kwetsbaar is.

19 februari, Eigen diaconaal werk

Te denken aan deerkast en project in natura.

26 februari, Het Passion, Hummelo (zie 5 febr)

Dank

Het waren turbulente en verdrietige maanden nadat Henk in september jl. weer een herseninfarct kreeg. Deze 4e was/is zo invaliderend dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Sinds 21 december woont Henk in de Schuylenburg, Bievink 202.

Verdrietig om op deze manier gescheiden te moeten leven, maar hier zullen we onze weg in vinden. We hebben veel steun gekregen door appjes, kaartjes, telefoontjes, bezoekjes. En praktisch door geboden hulp, gevraagd en ongevraagd. En nog steeds. Dit doet zó ongelooflijk goed! Hiervoor heel veel dank.

Henk en Willemien Sloetjes



Op de kast is te lezen: Deelkast. Delen met elkaar. Hoe werkt het? Iedereen kan hier houdbare producten in plaatsen. Denk aan rijst, conserven, houdbare melk ed. Mensen die weinig te besteden hebben, kunnen hier uit nemen.



In de dienst van 22 januari vertelden Gerda Wassink en de kinderen van de tienerkerk wat ze het afgelopen jaar zoal besproken hadden. Dit vormde een toelichting op de diaconiecollecte, die deze zondag voor eigen Jeugdwerk was.

Samen eten aan open tafel

Op **zondag 26 februari** is de herberg in De Sprank weer geopend en wordt er weer een heerlijke maaltijd verzorgd. Niet exclusief of culinair, maar smakelijk en vooral erg gezellig. Dus wie gezellig mee wil eten is dan van harte welkom! En kent u iemand die wellicht ook wel eens een keer wil mee-eten, vooral uitnodigen en meenemen! Wilt u mee eten dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 24 februari opgeven bij Gerry Neijland, tel. 0315-631627 of Mariet Weening 0315-329000

Film in De Sprank: The Bookshop

De film 'The Bookshop' speelt zich af in een klein stadje in het oosten van Engeland in 1959. Florence Green besluit, ondanks beleefd maar meedogenloos lokaal verzet, een boekwinkel te openen. Haar liefde voor boeken wordt echter niet gedeeld door de weinig leesgra-ge dorpingen. Haar grootste opponent is de welgestelde en in-vloedrijke Violet Gamart, die haar oog op hetzelfde pand heeft laten vallen en alles op alles zet om Florence en haar boekhandel zo snel mogelijk weg te krijgen.

Dinsdag 14 februari in de Sprank, aanvang 20:00 uur, om 19.45 staat de koffie klaar!



'Hazy Jane' treedt op

Op **zondag 26 februari** is er een concert dat verzorgd wordt door de groep 'Hazy Jane'. Eén van de leden van deze band is Madeleine Streefkerk, bij ons vooral bekend vanwege het werk bij de jeugd-clubs. En ook kennen we haar natuurlijk als enthousiast zanger in de gelegenhedskoortjes bij ons in de kerk.

Het was een aangename verrassing dat na één workshop in het voorjaar 2020, er een band geboren leek te zijn. Etienne van Dijk (e-lektrische gitaar en zang), Patrick Schuiling (bas) en Madeleine Streefkerk (zang en toetsen) hadden zich opgegeven voor "Join the band" en bleken met de toenmalige drummer en toegewezen num-mers een goede match te zijn.

Na een aantal oefensessies, met vertraging door corona, werd er langzaam gewerkt aan een pop-rock repertoire met één criterium: je krijgt er energie van! Toen in januari 2022 Jean-Baptiste Topenot als nieuwe drummer mee kwam spelen, bleek 'Hazy Jane' compleet. Nu oefent de coverband om de week en na een paar keer in vertrouw-de setting kort opgetreden te hebben, zijn ze klaar voor een optre-den waarin zij voor het eerst het hele programma mogen vullen. Ze bieden een afwisselend repertoire met nummers van Nederlandse artiesten zoals Anouk en Herman Brood tot aan internationale hits van bijvoorbeeld Prince, Lenny Kravitz en Muse, waarbij ze de liedjes in hun eigen versie presenteren. Verwacht geen kalme ballads, maar een mix van stoere, energieke, bekende up-tempo nummers waarbij je niet stil kan blijven zitten.

Zondagmiddag 26 februari, aanvang 15:00, entreeprijs 8 euro p.p.

