



**Protestantse Gemeente Silvolde**

*Bij U is de bron van het leven*

# Wat ons bindt

Er is geen tijd buiten  
God om

Digitaal  
Nieuwsbericht

Terugblik  
Kerkrentmeesters

Beelden van ge-  
slaagde Kerstmarkt

**januari 2022**

Protestantse Gemeente Silvolde  
Kerkenstraat 6  
7064 BH, Silvolde  
www.pgsilvolde.nl

Predikant:  
ds. Gerjanne van der Velde-  
Meijer  
tel: 0315-239910  
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:  
Willy Freek  
Rijksweg 21  
7011 DR, Gaanderen  
tel: 0315-239934  
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:  
Gerrit Vossers  
tel: 06-13220718  
Anton Neijland  
tel: 0315-631627  
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank  
Kerkenstraat 6A  
beheerders  
Ada en Derk Weening  
tel: 0315-325917  
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats  
Gerrit Vossers  
tel: 0613220718  
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters  
NL96 RABO 0359 1044 52  
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie  
NL55 RABO 0359 1105 25  
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste  
van de maand  
wob@pgsilvolde.nl

Foto op voorzijde:  
het mozaïek gemaakt door ge-  
meenteleden en aangeboden  
op 28/11 jl. t.g.v. het 12½ jarig  
ambtsjubileum van ds. Gerjan-  
ne v.d. Velde

## Kerkdiensten januari

### Zondag 2 januari

**10.00 uur:** Ds G. van der Velde-Meijer  
1ste collecte: Eigen diaconaal werk  
2de collecte: Kerkrentmeesters

### Zondag 9 januari

**10.00 uur:** Ds H. Nieuwenhuis, 's Heerenberg-Zeddam  
1ste collecte: Stichting het Passion in Hummelo  
2de collecte: Kerkrentmeesters

### Zondag 16 januari, Oec. Viering vanuit onze kerk

**10.00 uur:** Ds. G. van der Velde-Meijer  
Collecte: Voedselbank

### Zondag 23 januari

**10.00 uur:** Ds. G. van der Velde-Meijer  
1ste collecte: Eigen diaconaal werk  
2de collecte: Kerkrentmeesters

### Zondag 30 januari

**10.00 uur:** Ds. H. van der Wilt, Abcoude  
1ste collecte: Jeugdwerk  
2de collecte: Kerkrentmeesters

## Woensdagavondgebed

Iedere woensdag is er om 19.30 uur een korte viering vanuit één van de kerken van de Klavertje4 gemeenten. Deze zijn te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**5 januari:** Gendringen

**12 januari:** Terborg

**19 januari:** Zeddam

**26 januari:** Silvolde

**2 februari :** Megchelen

## Procrastinatie

Prachtige term is het niet? Echt iets om het nieuwe jaar mee te beginnen. Al is het maar tijdens een potje Scrabble.

Voordat u denkt dat het iets theologisch is zal ik u uit de droom helpen.

Procrastinatie is een duur woord voor uitstelgedrag. Ergens niet aan willen beginnen terwijl je wel weet dat je dat zou moeten doen. Wanneer dat bij herhaling voorkomt is het zelfs een stoornis.

Misschien overkwam u het wel bij deze jaarwisseling. Vorig jaar nog wilde iedereen 2020 zo snel mogelijk in de prullenbak gooien opdat 2021 maar een beter jaar zou worden.

Nu zijn we zelfs dat beetje hoop misschien wel verloren. Hadden we maar beter 2021 op de kalender kunnen laten staan en 2022 pas kunnen beginnen als we zeker wisten dat we alles onder de knie

hadden om het vervelende virus de baas te zijn. Of zouden we maar 2024 op de kalender schrijven zodat het ons achter de rug zou liggen.

Het gevaar ligt op de loer dat we bij herhaling niet meer aan dingen durven te beginnen omdat we bang zijn dat het toch niet door zal gaan.

Uitstellen dan maar of met een grote stap vooruit in de tijd. Maar we weten ook dat we daar niets mee opschieten. Helaas zijn de wetten van de klok en de kalender onverbiddeijk en of we nu willen of niet, de uren, dagen, maanden en jaren gaan voorbij.

We kunnen wel de diepe wens tot uitstellen hebben maar het zal niets uitmaken. We gaan mee op de tijd.

In ons liedboek is één nieuwjaarslied opgenomen. Lied 513 waarvan het eerste en laatste couplet als volgt zijn

God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.

Een lied dat onze drang tot uitstellen of overslaan definitief mag doorkruisen. Er is geen tijd buiten God om. Daarmee begint Johannes zijn evangelie dat elk jaar met Kerst weer klinkt. In het begin was het Woord. Nee niet een woord, zoals onze eindeloze woordestroom. Ook geen moeilijk woord zoals procrastinatie. Nee, in het begin was het levende Woord. Jezus die bij zijn komst op aarde sprekend zijn Vader werd. Hij heeft alle tijden van een mensenleven doorstaan. Hij heeft Gods eeuwigheid verbonden aan de tijdelijkheid van mensen.

Laten we dan zo maar rustig doorgaan, dag voor dag, in het vertrouwen op dat eeuwig nieuwe begin.  
*ds. Gerjanne van der Velde-Meijer*



## Jarigen 80+

14 januari mw. Heinen-Aalderink, Korenweg 29

21 januari mw. Kaak-Stoltenborg, Dr.Dreesstraat 6



## Bij de diensten

Als gevolg van de aangescherpte maatregelen die zijn ingegaan per 19 december zijn de diensten in ieder geval tot en met 9 januari niet meer toegankelijk. Dat betekent dat we ook dit jaar geen nieuwjaarsbegroeting kunnen hebben.

In januari verwelkomen we twee gastvoorgangers. Op 9 januari ds. Henriëtte Nieuwenhuis en op 30 januari ds. Herco van der Wilt.

Op 16 januari staat er een oecumenische dienst gepland rondom de week van het gebed voor de eenheid van de christenen. Hoe en of één en ander vorm zal krijgen is nu nog niet bekend. Houd u vooral de website en de nieuwsbrief in de gaten.

Het is jammer dat we nu ook weer zijn aangewezen op online vieringen.

Dat gaat natuurlijk allemaal prima maar het is toch een gemis dat we niet ongedwongen de kerk kunnen bezoeken. Ontmoeting op afstand dan maar, waar we ieder op onze eigen plek met elkaar de rust zoeken voor een kerkdienst en ons zo toch ook verbonden weten.

Goede en gezegende diensten gewenst!



## Blijf op de hoogte!

Iedere donderdag verstuur ik een digitaal nieuwsbericht. Hierin vindt u de informatie voor de dienst van zondag, de agenda van komende week en ook actuele nieuwsberichten.

Zeker in deze tijd waarin we nogal eens van plan en planning moeten wijzigen kan het fijn zijn om op de hoogte te blijven.

We hebben al een behoorlijke club die elke week de brief leest, maar mocht u daar niet bijzitten en hem toch willen ontvangen, dan kunt u uw mailadres doorgeven via [predikant@pgsilvolde.nl](mailto:predikant@pgsilvolde.nl) of via één van de kerkenraadsleden.

## Geboortebericht

Op 9 december werden Mathijs en Marlies van der Veen, Industrieweg 28, verblijd met de geboorte van een dochter, Antoinette Henriëke Loraina. Een klein zusje voor Elenora, Joanne en Arthur.

We wensen hen allen van harte geluk met dit grote kleine wonder. Dat Antoinette op mag groeien in de liefde van dit gezin. Liefde als handen en voeten van God, bron van liefde zelf.



## Meeleven

Dhr. Jan Freriks, Achterhoeklaan 13, 3941 SZ, Doorn, werd opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij wel weer thuis en is het hopen dat het herstel doorzet. Een kaartje zal hem goed doen.

We wensen allen voor wie misschien juist deze tijd wel met moeite is omgeven de nabijheid toe van God en mensen.

# Collecteopbrengsten november

## Diaconie

03-11 Dankdag, Kledingbank Montferland	€ 32,30
07-11 Kerk in Actie, Guatamala	€ 42,80
14-11 Eigen diaconaal werk	€ 43,00
21-11 Leger des Heils, pastoraat	€ 64,30
28-11 Kerk in Actie, Moldavië	€ 40,80

## Toelichting collectes

### 9 januari - Stichting Het Passion in Hummelo

In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt de boerderij van Stichting Het Passion. In de boerderij wordt een tijdelijke opvang geboden (2-12 weken) aan dak- en thuislozen en verslaafde mensen. Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen de gasten bij het Passion op adem. De professionele begeleiders en de vele vrijwilligers brengen weer structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. Het Passion is een diaconaal project, voor een groot deel afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers, diaconale vakantievrijwilligers.

### 16 januari - Voedselbank

St. Voedselbank Oost-Achterhoek deelt wekelijks voedselpakketten uit aan huishoudens, die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor voldoende eten te zorgen.

Het gaat om aanvulling op de eigen boodschappen en voor een bepaalde periode. Door maatschappelijke instellingen worden de cliënten doorverwezen die in aanmerking komen voor een pakket.

## Geen 'Zondagmiddagconcerten' en geen 'Samen eten'

Helaas ligt er weer veel stil en kunnen de 'Zondagmiddagconcerten' en het 'Samen eten' voorlopig dus ook niet doorgaan. Heel jammer want we hadden het concertprogramma klaar liggen. En we hadden net twee maanden genoten van het weer 'Samen aan tafel' kunnen gaan. Op dit moment is ook nog niet aan te geven hoe lang dit nog zal duren, dus we wachten maar even af. Maar zodra het weer verantwoord mogelijk is zullen we het u zeker laten weten!

## Maar... wat nog wel kan...

Ook dit jaar ging de Koningsmarkt helaas niet door. En of het in 2022 wel zal kunnen is ook nog maar de vraag...

Toch is er nog wel een mogelijkheid om wat te verdienen aan tweedehands spullen. Ook dit jaar hebben we nog best veel kunnen verkopen via de website Marktplaats. Eind vorig jaar hadden we daarvoor zo'n 1100 euro bijeengesprokkeld, voor dit jaar komen we uit op een bedrag van bijna 850 euro door op deze manier spullen aan te bieden en te verkopen.

Een aantal voorbeelden van wat er zoal verkocht werd: Senseo koffieapparaten, stofzuigers, boekenkasten, een golfset, speciale serviezen (o.a. boerenbont), een tuintafel, magnetron, bijzondere boeken, mooie vitrage, oude lampenradio, bladblazers, een airfryer, een fietssendrager, knopstoelen met biezen zitting en een gereedschapskoffer. Een kleine greep uit wat we aangeboden kregen en verkocht hebben. En nog steeds kunnen we dit soort spullen gebruiken voor de verkoop. Dus mocht u thuis nog spullen die u niet meer gebruikt

## Kerkrentmeesters

### Collectes november

03-11	€ 16,00
07-11	€ 26,74
14-11	€ 22,21
21-11	€ 32,70
28-11	€ 15,80
Collectes via bank	€ 69,00
Verjaardagsfonds	€ 77,50
Gift t.b.v. begraafplaats	€100,00

en voor de verkoop beschikbaar zou willen stellen, laat het dan weten en neem a.u.b. contact op. Alles wat het opbrengt komt te goede van het onderhoud van onze kerk.

*Namens de Koningsmarktcommissie, Anton Neijland (0315-631627)*

## Van de Kerkrentmeesters

De decembermaand is vaak een maand van terugkijken naar het afgelopen jaar. Als kerkrentmeesters hebben we erg prettig met elkaar samengewerkt. In ons jaaroverzicht springt dan vooral de succesvolle afsluiting van de restauratie van de kerktoren er uit. Het resultaat is erg naar tevredenheid geworden en we zijn redelijk binnen de financiële kaders gebleven. De bijbehorende gelegenheden om dit te vieren en het afscheid van Gerrit Vossers als "bouw-pastoor" en kerkrentmeester staan ook nog goed in het geheugen.

Ik denk dat het ook goed is te noemen wat er gebeurt voor ons door anderen. De rommelmarkt in het feestweekend, zaterdag met wijnverkoop en de kerstmarkt zijn activiteiten waar we nauwelijks werk aan hebben, maar waarvan de opbrengst wel ten goede komt aan ons financiële resultaat. Dank daarvoor, zowel aan de vrijwilligers als aan de mensen die spullen gekocht hebben! Of die gewoon geld gegeven hebben om zonder veel ballast weer thuis te (mogen) komen.

Corona heeft ons natuurlijk ook parten gespeeld. Belemmeringen met vergaderen, minder verhuur van de Sprank zijn slechts enkele voorbeelden. Het had ook nog veel slechter gekund, in ons geval troffen we andere partijen die wel ons gebouw konden en wilden huren.

En waarschijnlijk is het u wel opgevallen: de opgefriste kerk van binnen! De diverse werkzaamheden van afgelopen jaren hadden wel de nodige sporen achtergelaten: de sleuven in de muren voor de leidingen van de geluidsinstallatie en de ringleiding zijn weer weggevoerd. Ook de vochtplekken in de muur voor in het koor zijn weer uit het zicht. Hopelijk nu definitief: de lekkage in de vloerverwarming die deze plekken veroorzaakte is opgelost, dus we hopen op een blijvend resultaat.

Vanaf deze plek wil ik u nog goede feestdagen toe wensen, en een goed 2022!

*Jos Barink*



Terugblik  
Kerstmarkt

## Gezellige Kerstmarkt 11 december

Dit jaar werd de kerstmarkt op zaterdag 11 december gepland. Niet meer in de vorm van de kerstmarkt onder de toren gedurende een aantal dagen, zoals Jeanette Marissink dit een aantal jaren heeft georganiseerd, maar een markt gedurende één zaterdag. Helaas moest het buiten gebeuren en waren we dus afhankelijk van mooi weer. Een week van te voren leken de weersvoorzichten goed, maar hoe dichterbij de 11e december kwamen hoe minder mooi het er uitzag. Maar het zou droog blijven, dus 11 december ging door.





Foto's in deze uitgave van  
Wat ons bindt zijn gemaakt  
door

Annie Lenderink en  
Marcel Westra

Om half 10 werden de spullen opgehaald en een uurtje later stond alles klaar voor de verkoop. Het was zo goed als droog en al snel meldden de eerste klanten zich voor de mooiste spullen. Een aantal kerststallen werd verkocht, de zelfgemaakt kerststukjes waren ook al snel uitverkocht en de zelfgebakken wafels vlogen ook uit de kraam. Er moest zelfs bakmeel, boter en suiker bijgekocht worden om door te kunnen bakken. Onder de toren werd de 'huiswijn' geproefd en ook daar werd een groot aantal flessen van verkocht. De kerk kon bezichtigd worden en organist Joop Kleinhesselink zorgde voor kerstmuziek. Midwinterhoornblazers speelden kerstmelodieën in de kerk,



op het kerkplein en vanaf de toren. Om 11 uur was het begonnen, om half twee waren de wafels op, de soeppannen leeg en de meeste mooie spullen verkocht. Het was een zeer gezellige dag waar ook nog weer eens tijd was om even bij te praten. Om half drie was alles weer opgeruimd en het geld geteld. De opbrengst was ruim 700 euro, een mooi bedrag bijeengebracht tijdens een gezellige kerstmarkt. Iedereen die meegeholpen heeft deze morgen, hartelijk dank en wat ons betreft: tot volgend jaar!

