



Protestantse Gemeente Silvolde

*Bij U is de bron van het leven*

# Wat ons bindt

Hoe verder na 1 juli?

10 juli: afsluiting  
jeugdgroepen

Bouwjournaal (5)

Elias Pliester (2)

**juli/augustus 2020**



## Kerkdiensten

**Zondag 28 juni** Oecumenische viering vanuit de protestantse kerk in Gendringen, i.p.v. de jaarlijkse openluchtdienst in Engbergen, m.m.v. Koperensemble Excelsior

**10:00 uur:** ds. G. van der Velde – Meijer en ds Th. Menting  
Collecte diaconie: Voedselbank

**Zondag 5 juli** Kanselruil

**10:00 uur:** ds. H. Nieuwenhuis, Zeddam  
Collectedoel: Kerk in Actie NL. Vakantietas.

**Zondag 12 juli**

**10:00 uur:** ds. G. van der Velde - Meijer  
Collecte diaconie: Kerk in Actie. Noodhulp Corona

**Zondag 19 juli**

**10:00 uur:** ds. G. van der Velde -Meijer  
Collecte diaconie: Chr.instituut Effatha

**Zondag 26 juli**

**10:00 uur:** Ds. G. van der Velde-Meijer  
Collecte diaconie: Eigen diaconaal werk

**Zondag 2 augustus**

**10:00 uur:** Dienst door gemeenteleden  
Collecte diaconie: Epafra

**Zondag 9 augustus**

**10:00 uur:** Dienst door gemeenteleden  
Collecte diaconie: Eigen diaconaal werk

**Zondag 16 augustus**

**10:00 uur:** mevr. C. Niessink, Leeuwarden  
Collecte diaconie: Kerk in Actie. Zomerzending Rwanda

**Zondag 23 augustus**

**10:00 uur:** ds. J. Jansen Schoonhoven  
Collecte diaconie: Lilianefonds

**Zondag 30 augustus**

**10:00 uur:** ds. G. van der Velde-Meijer  
Collecte diaconie: Exodus. Begeleiding (ex) gevangenen

Alle diensten zijn te volgen op onze website of via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)





## Pas op! Paaltje

Er zit een fietsvakantie in de planning. Dat maakt dat we weer even scherp letten op fietsvaardigheden van jong en oud. In een groepje over smalle fietspaden door het bos is nog wel eens een uitdaging. En ook houd ik nog wel eens de adem in als ik er één al kwebbelend in volle vaart richting een paaltje zie gaan.

Gevaar van alle tijden want het deed me denken aan een opmerking die we thuis standaard maakten als het eens misging. 'Dat paaltje was er eerder hoor!', werd er dan bemoedigend geroepen. Ja, alsof de ongelukkige die er met volle vaart tegenaan ging dat niet wist. Al wonden likkend gaat het dan vaak wel weer wat kilometers goed.

De afgelopen tijd lijken we wel massaal tegen paaltjes aan te rijden. Dingen die er stonden maar die we soms maar zo over het hoofd zien. Soms zijn het onverwacht mooie paaltjes. Zoals het medeleven dat ik zie bij de gemeenteleden in deze tijd waarin we elkaar niet in de kerk treffen. Regelmatig hoor ik mooie verhalen van hoe we elkaar daarbij toch niet uit het oog verliezen. Het stond er al eerder dat paaltje van aandacht dat zo belangrijk is. Smeerolie in de samenleving. Pas nu we er met zijn allen tegenaan fietsen als een geluk bij een ongeluk waarderen we het weer.

Maar in de samenleving ontdekken we ook andere paaltjes. Over het belang om mensen naar het hart te zien en niet naar hun afkomst, hun overtuiging of geaardheid bijvoorbeeld. Het was er al eerder: dat besef dat dat nog lang niet altijd goed gaat, dat woorden of beelden snel gesproken of makkelijk gemaakt anderen pijn kunnen doen.

Het paaltje ook van een doorgedraaide wereld. Waarin we de wereld overvliegen voor niets, waarin we producten de wereld overslepen zodat ze voor een paar cent minder in ons huis staan of op ons bord liggen.

Paaltjes die er al langer stonden maar die we lang hebben kunnen negeren en nu, nu de maatregelen ons beperken, komen ze ineens volop in beeld.

Maar weer even oefenen in opmerkzaamheid dus. Kijken of we veilige kilometers kunnen maken in ons eigen leven en het leven van de gemeente. De paaltjes nemen voor wat ze zijn. Als merkteken voor het goede dat we niet moeten verliezen of als waarschuwing voor wegen die niet heilzaam zijn.

En of we nu de komende tijd gaan reizen of onderweg zijn in het leven van alle dag, dat we het goede zoeken en ons gezegend weten door God.

*Moge de weg je tegemoet komen.  
Moge de wind altijd in je rug zijn.  
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,  
de regen zacht op je velden vallen.  
Moge de zon je dagen verwarmen,  
de sterren je nachten verlichten.  
Moge de bloemen bloeien langs je pad.  
Moge je huis alle stormen doorstaan.  
En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien,  
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.*

**ds. Gerjanne van der Velde-Meijer**



## Kerkdiensten na 1 juli

In de vorige Wat ons Bindt is aangegeven dat de kerkdiensten i.v.m. de coronacrisis in ieder geval tot 1 september TV kerkdiensten blijven. Of we in september weer normale kerkdiensten kunnen houden is maar de vraag. Dat hopen wij, maar misschien hebben we dan nog steeds een speciaal protocol nodig. We willen deze zomerperiode dan ook gebruiken om dit speciale protocol op te stellen en uit te proberen.



Een kleine groep uit de kerkenraad (Gerrit Luijmes en Marlies van de Beld) gaat zich met ondersteuning van de koster buigen over de opstelling van de stoelen, looproutes, hygiënevoorschriften, een gebruiksplan, coördinatoren en de manier waarop u zich kunt aanmelden. Ook zal er in juli en augustus proefgedraaid worden met een aantal kerkenraadsleden om te kijken waar zaken misschien moeten worden bijgesteld. We hopen dat we op deze manier in ieder geval per september weer op een verantwoorde manier kerkdiensten kunnen houden en God en elkaar kunnen ontmoeten.

Met een hartelijke groet uit de kerkenraad,

*Willem Jansen van Velsen*

## Meeleven

### Bericht van overlijden

Op 18 juni is, op de leeftijd van 71 jaar, overleden dhr. Bernard Willem Tuenter.

Bennie woonde al enige tijd op Antonia. Hij was weduwnaar van Carla Tuenter- van Zuilekom.

Op woensdag 24 juni zal er een afscheidsdienst zijn in de kerk waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Wij wensen zijn zoon Christiaan met zijn vrouw en kinderen maar ook de zussen van Bennie veel sterkte toe in deze dagen van afscheid. In de volgende 'Wat ons bindt' zullen we Bennie gedenken.

### Zieken

Dhr. Henk Renting, Bosstraat 9a, is met succes geopereerd en inmiddels weer thuis. We hopen met hem op een goed herstel.

Dhr. Derk Weening, Kerkenstraat 16, werd onverwacht opgenomen. Gelukkig is ook hij thuis weer aan het herstellen.

Dhr. Jan Besselink is, als gevolg van de zorg die hij nodig heeft, verhuisd naar Hof van Varwijk in Zeddam.

Maar er zijn ook andere zorgen. Chronisch zieken, mensen met een lang behandeltraject. Het stilleggen van een deel van het maatschappelijk leven raakt hen soms hard.

En ook horen we links en rechts al van de economische gevolgen van de crisis.

Laten we blijven omzien naar elkaar in gebaren, gedachten en gebeden.

*God zal je hoeden, Christus je voeden,*

*Geest van hierboven geeft zin en zicht.*

*God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,*

*vriend in het duister en gids naar het licht. (Lied 426)*



## Wij gedenken Willemina Christina Vossers-Barink

Op 14 december 1929 werd Willemien geboren. Als grote verrassing kwam even daarna tweelingzus Nolda. Waarmee het huis aan de Lichtenberg goed gevuld werd.

Na de lagere school ging Willemien thuis aan het werk waar ze haar hulp goed konden gebruiken. Zorgen lag haar wel en zo kwam ze ook verderop in de buurt bij het gezin Vossers aan het werk ter ondersteuning van een zieke moeder. Daar is ze nooit meer weg gegaan. Ze trouwde met Jan en zo kwam ze op de boerderij te wonen. Daar was ze op haar plek. De zorg voor de dieren, voor de burens en een ieder die aan kwam lopen combineerde ze makkelijk met de liefdevolle zorg voor hun eigen viertal Gerrit, Rianne, Gerdien en Gerben.

Na het overlijden van Jan verhuisde ze naar de Konijnenhof. Ze ging op in het vrijwilligerswerk waar ze al volop in zat en pakte overal aan wat gedaan moest worden of het nu de kerk, de school of de Schuylenburgh was. Ze was graag onder de mensen en paste met veel plezier op de kleinkinderen.

Later verhuisde ze naar de Kloosterhof waar ze ze tot zo'n vier jaar geleden woonde. Ze had meer zorg nodig en kwam na al die jaren nu als bewoner op de Schuylenburgh. Ze had het er goed, nam met plezier deel aan de activiteiten en had fijne contacten met medebewoners en verzorgenden.

Trots was ze dat ze overgrootmoeder mocht worden. De geboorte van Benthe afgelopen 29 maart was voor haar een groot geschenk. Maar ondertussen was ook haar wereld ingeperkt door alle Coronamaatregelen. Haar gezondheid was kwetsbaar en ging steeds verder achteruit.

Op Hemelvaartsdag is ze overleden. Een dag die bij haar past. Het geloof was de dragende grond onder haar leven. Dankbaar was ze dat ze daarmee was grootgebracht. Het is haar altijd tot steun en kracht geweest. In dat vertrouwen leefde ze ook naar het einde. Met de kinderen en kleinkinderen kwamen we bij elkaar in de kerk. In verbondenheid met allen die thuis de dienst meebeleefden. Uit Prediker lazen we over het belang van mensen om je heen. Maar vooral ook over het belang van God, die daar is en blijft wanneer mensen los moeten laten.

Moge dat vertrouwen de herinnering aan Willemien omgeven en haar kinderen en kleinkinderen en de mensen om hen heen tot troost zijn.





## Jarigen 80+

12 juli dhr G.J. Vriesen, Eekhoornhof 40

23 juli dhr G.A. Nusselder, Bongershoek 3

24 juli dhr R.Dane, Kempen 128 Schuylenburgh

26 juli mw J. Kuiperij-Stapelkamp, Terborgseweg 55a

26 juli dhr E. Nijman, Kempen 60 Schuylenburgh

01 augustus mw C. Dane, Kempen 128

06 augustus mw P.J. van Hoff-Coenradie, Kloosterhof 7

12 augustus mw J. Vriezen-Prinsen, Veengracht 1-21 Dinxperlo

15 augustus mw J. Vriesen-Spekking, Eekhoornhof 40

17 augustus dhr J. Deynen, Terborgseweg 18



## Huwelijksjubilea

In juli en augustus zijn er een aantal bruidsparen die een jubileum te vieren hebben. Dit zal voor sommigen vast anders gaan dan gedacht omdat de mogelijkheid om onbevangen een feestje te houden wel wat beperkt is.

We feliciteren hen in ieder geval allen van harte en wensen hen ook voor de toekomst veel geluk en zegen met de mensen die hen lief en dierbaar zijn.

25 jaar op 30 juni,echtpaar Freek-Kan, Rijksweg 21, Gaanderen

50 jaar op 17 juli,echtpaar Breukelaar-Jongbloed,Mgr. Nolensstr. 26

40 jaar op 28 juli,echtpaar Nijman, Terborgseveld 71

40 jaar op 18 augustus,echtpaar Heusinkveld, Voorstestraat 50-58

## Woensdagavondgebed

Iedere woensdag wordt er een kort bezinningsmoment gehouden en uitgezonden. Op termijn hopen we u van harte uit te kunnen nodig om hier bij te zijn maar tot die tijd is het te volgen via [www.kerkdienst-gemist.nl](http://www.kerkdienst-gemist.nl)

1 juli:	's-Heerenberg
8 juli:	Gendringen + Na de Zegen
15 juli:	Silvolde
22 juli:	Zeddam
29 juli:	Terborg
5 augustus:	Gendringen
12 augustus:	Terborg
19 augustus:	's-Heerenberg
26 augustus:	Silvolde

## Afsluiting jeugdgroepen

Vol plezier waren we aan het clubseizoen begonnen. We hebben leuke avonden gehad en zelfs al een slaapweekend met de jongste groepen.

Toen viel ineens alles stil. Nou ja wat club betreft dan. Voor de meeste kinderen en tieners werd het alleen maar drukker. Want online les hebben op school klinkt wel lekker makkelijk – je hoeft bijvoorbeeld niet op tijd op de fiets te stappen – maar het is wel erg wennen en vraagt ook veel van je eigen inzet.

Maar naar wat wij horen hebben jullie allemaal keihard je best gedaan.

Wel is het jammer voor hen die net een overstap maken van school. Die afscheid nemen van groep 8 of examen hebben gedaan op de middelbare. Dat had toch allemaal groots gevierd moeten worden.

Nu is het nog een paar weken bikkelen tot de zomervakantie en misschien is het in september dan wel weer wat normaler. En hopelijk kunnen we dan ook het gewone schema van de clubs weer oppakken.

Maar helemaal zonder jullie willen we de zomer toch niet in. Daarom organiseren we op vrijdag 10 juli nog een leuke buitenactiviteit. Hoe, wat, wanneer en waar laten we je nog weten in een persoonlijke uitnodiging per mail of in de app.

Hopelijk tot dan!

*Gerda Wassink, Sandra Kruijselbrink, Dorien Weening, Renate Rouwenhorst, Milan Bouwman, Madeleine Streefkerk en Gerjanne van der Velde*

## Uit de Kerkenraad

Op maandag 8 juni jl. vond de kerkenraadsvergadering weer plaats in de Sprank. De voorzitter opende de vergadering om 20.00 uur waarna de predikant voorlas uit de bundel "Jezus, een spirituele kijk op luxe", gevolgd door een gebed.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Vanuit de Raad van Kerken was geen nieuws te melden omdat daar nog niet vergaderd is.

Het college van Kerkrentmeesters is nog niet bijeen geweest maar meldt dat de restauratie van de toren zo langzaam aan gaat starten, de toren staat volledig in de steigers. De jaarrekening van de Kerkrentmeesters wordt toegelicht door Robert Saalmink, waarna deze vervolgens wordt goedgekeurd en ondertekend.

De diaconie zal op maandag 15 juni weer vergaderen. De administratie van de diaconie zal in overleg met betrokkenen worden overgenomen door H. Beernink.

De gesprekken van de voorzitters van de buurgemeenten verloopt goed. Deze samenspraak zal moeten leiden tot goede samenwerking, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Rond 22.30 uur sluit de predikant de vergadering met een avondgebed.

*Els Spekking, notuliste kerkenraad*



### Kerkrentmeesters

Coll. overgemaakt € 195,50  
via bank

Verjaardagsfonds € 65,00  
mei

Giften tbv restau- € 70,00  
ratie toren

Giften tbv onder- € 20,00  
houd  
begraafplaats

Giften tbv TV en € 75,00  
geluid kerk

## Collecteopbrengsten mei

### Diaconie

03-05	Slachtoffers Boko Haram	€ 43,00
10-05	Eigen diaconaal werk	€ 41,00
17-05	Noodhulp Corona wereldwijd	€ 41,00
24-05	Straatkinderen Oeganda	€ 38,00
31-05	St- Jarige Job	€ 38,00
Mei	Kerk TV	€ 10,00



## Toelichting collectes juli/augustus

**05 juli Kerk in Actie, binnenlands diaconaat.** Vakantiepret voor kinderen in armoede. Kerk in Actie ondersteunt diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes met leuke zomerspullen voor kinderen in armoede.

**12 juli Kerk in Actie, Noodhulp corona.** Kerk in Actie ondersteunt kerken in Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten om een stille coronaramp onder de bevolking te voorkomen.

**19 juli Effatha.** Christelijk instituut Effatha, opgericht in 1888 als dovenschool. Tegenwoordig ook bekend als Kentalis Onderwijs Zoetermeer. Speciaal onderwijs, zorg en dienstverlening aan kinderen en jongeren die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

**02 aug. Epafra.** Epafra bezoekt Nederlandse gevangenen in het buitenland en biedt hen geestelijke steun.

**16 aug. Kerk in Actie. Zomerzending.** Rwanda. Steun aan kerken in Rwanda om slachtoffers - vooral jongeren - van de genocide te helpen hun leven op te bouwen. De kerken organiseren zogenaamde "Lichtgroepen" waarin daders en slachtoffers leren om met elkaar te kunnen samenleven.

**23 aug. Lilianefonds.** Het Lilianefonds zet zich in voor kinderen met een handicap die geen toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs of arbeidsmarkt in landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

**30 aug. St. Exodus.** De (ex)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele begeleiding, een vrijwillig maatje of tijdelijk traject begeleid wonen in Exodushuizen.

epafras



Eind mei: demontage kruis en haan

Op volgende pagina: Bouwjournaal en beeldverslag zetten steigers



## Bouwjournaal 5

De mensen die geregeld door Silvolde komen en even opzij kijken zien dat het aanzicht van de toren drastisch aan het veranderen is. De steigerbouwers zijn eerder begonnen dan verwacht en na een aantal weken staat er al een gedeelte van het steigerwerk om de toren. Met 2 man is men dagelijks bezig met de opbouw hiervan. Leuk en interessant om als buitenstaander te zien hoe men gestaag steeds hoger komt. Inmiddels is het dak van de toren bereikt in een tijd van 2 weken. Het zal nog circa 2 weken duren eer men bij de lantern is. Half juli hopen de steigerbouwers klaar te zijn. Over het vervolg leest u meer in het volgende bouwjournaal na de vakantie.  
*Gerrit Vossers*



## Ouderling Elias Pliester en dominee Jan van Dijk

Als Elias Pliester in 1842 van 't Voorbroek naar Varsseveld trekt, staat aldaar de Keurhorsterkerk behoorlijk in de steigers. Letterlijk: de nieuwbouw van de kerk op een overhoekje van het land van boer Colenbrander van De Keurhorst. En letterlijk: men heeft 'erkenning' aangevraagd bij koning Willem II, die een ruimhartiger regime voert dan zijn vader. Nu wordt men 's zondags niet meer door de veldwachter uiteen gejaagd en is men verlost van dat telkens maar weer moeten betalen van die nogal forse boetes.

De leden van de gemeente wonen over een groot gebied verspreid: Varsseveld en buurschappen, Breedenbroek, Dinxperlo, Silvolde, Halle, Zelhem, Doetinchem. Elias Pliester verhuist in 1847 naar een andere familie van de gemeente, namelijk naar 't gezin van Wissink op Wissink in de Heidenhoek-Zelhem. En op 2 mei 1850 treedt hij in het huwelijk met Johanna Francina Wassink op de boerderij De Leeuwenburg in de Wassinkbrink-Zelhem, waar hij dan ook gaat wonen, maar het is zeer de vraag of hij dan vanwege zijn oogletsel nog tot het landwerk in staat is. Intussen is hij al enige jaren ouderling en catechiseermeester, twee zaken die hem ondanks zijn handicap nog wel gelukken, waarschijnlijk dankzij zijn goede geheugen. Helaas moeten wij het zonder een portret of foto van hem doen; waarschijnlijk vanwege zijn bescheidenheid en/of godsdienstige instelling...

's Zondags trekt Pliester met de mensen uit Zelhem en Doetinchem 'op een karretje dat op de zandweg reed' of te voet naar de Keurhorsterkerk. De kilometerslange tocht doet bij de kerkgangers het verlangen ontstaan naar een eigen gemeente en plek van



Protestantse Gemeente Silvolde  
Kerkenstraat 6  
7064 BH, Silvolde  
www.pgsilvolde.nl

Predikant:  
ds. Gerjanne van der Velde-  
Meijer  
tel: 0315-239910  
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:  
Willy Freek  
Rijksweg 21  
7011 DR, Gaanderen  
tel: 0315-239934  
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:  
Gerrit Vossers  
tel: 06-13220718  
Anton Neijland  
tel: 0315-631627  
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank  
Kerkenstraat 6A  
beheerders  
Ada en Derk Weening  
tel: 0315-325917  
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats  
Gerrit Vossers  
tel: 0613220718  
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters  
NL96 RABO 0359 1044 52  
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie  
NL55 RABO 0359 1105 25  
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste  
van de maand  
wob@pgsilvolde.nl

Ds. J. van Dijk, 1830-1909





(vervolg van pagina 11)

samenkomst, hetgeen in 1858 tot de stichting van de eigen gemeente Doetinchem-Zelhem leidt. Vervolgens brengen de leden en die uit de andere plaatsen 1500 gulden bijeen, voor welk bedrag men in 1860 bij de Heezenpoort in Doetinchem een bescheiden kerkje laat bouwen. De bekroning op dit alles volgt op 21 december 1862, als kandidaat Jan van Dijk Mzn uit Franeker in dit kerkje bevestigd wordt als eerste predikant van de Christelijk Afscheiden gemeente Doetinchem-Zelhem. Ds. J. van Dijk, 1830-1909

Ziehier een beschrijving van het leven van Elias Nicolaas Pliester, eerst de episode Vorentje-Silvolde en daarna die te Doetinchem-Zelhem en zijn belangrijke bijdrage aan het godsdienstig en kerkelijk leven aldaar. Met name de komst van dominee Van Dijk naar Doetinchem-Zelhem heeft zeer grote gevolgen gehad voor het geestelijk leven in de hele omgeving, o.a. in ons Silvolde! Het was namelijk deze dominee die in 1865 de stoot gaf tot de oprichting van de Zondagsschool alhier. Met enige fantasie zou een en ander als een cirkel om het leven van Elias Nicolaas Pliester te bestempelen zijn! De volgende keer het verslag van dit alles, van de hand van de heer H.J. Kastein, godsdienstonderwijzer te Arnhem.

*Bernard Dorrestijn*

### **Rake opmerking**

„Het is best raar dat als je als kerk zou willen samenkomen dat je dan nog beter een Boeing kunt afhuren dan dit te doen in je eigen kerkgebouw.”

*(uitspraak van CU-leider Gert Jan Segers)*