



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Orgelklanken

Feestweekend

Jeugdwerk

Over worsten als
druiven

september 2021



Kerkdiensten september

Zondag 29 augustus

10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer

1ste collecte: Diaconie, Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 5 september Klavertje 4 - zondag

10.00: ochtendgebed ds. G. van der Velde - Meijer

1ste collecte: Diaconie, St. Sravana

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 12 september, zangdienst

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer

1ste collecte: Diaconie, Kerk in Actie - Noodhulp Haïti

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 19 september - Oecumenische Vredesdienst

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer en dhr. J. Kraan

1ste collecte: Diaconie, Amnesty International

Zondag 26 september, viering Heilig Avondmaal

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer

1ste collecte: Diaconie, eigen werk

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 3 oktober

10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer

1ste collecte: Diaconie

2de collecte: Kerkrentmeesters



De afronding van de restauratie van de toren viel nog in een periode waarin nog weinig mocht. Inmiddels hebben we weer wat meer bewegingsvrijheid. Daarom sluiten we alles, zoals voorgenomen, feestelijk af.

Verspreid door deze WOB komt u meer informatie over één en ander tegen.

is er een feestavond voor allen die bij de restauratie betrokken waren.

(tevens Open Monumentendag) Van 9.30 uur - 15.30 uur is er feest op het plein met rommelmarkt, lekkernijen en de mogelijkheid om de kerk en de toren te bezichtigen.

Feestelijke zangdienst met uitgebreide koffie na afloop.

Woensdagavondgebed

U bent van harte welkom voor een kort moment van bezinning in het midden van de week. Afwisselend in één van de kerken van de Klavertje 4- gemeenten. Ze worden ook altijd uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

1 september: 's Heerenberg

8 september: Terborg

15 september: Gendringen

22 september: Silvolde

29 september: Zeddum

6 oktober: Terborg

Overgave

Terwijl de zomer zich langzaam ontvouwde kwam het nieuws als winterkou tot ons. Overstromingen aan onze grens, het natuurgeweld in Haïti en nu de onrust, angst en onzekerheid in Afghanistan.

Eén van de beelden die me het meest bijblijft is dat van de kinderen, sommigen nog baby's, die uit handen werden gegeven in de hoop dat ze aan boord van een vliegtuig zouden mogen opweg naar veiligheid. Dat beeld bracht voor mij alle stemmen die er rondom heen klinken – publieke opinie, politiek getouwtrek etc. – tot zwijgen.

Dat je als ouder zover komt dat je vreemde handen boven die van jezelf verkiest voor het leven van je kind. Dat dat de enige uitweg is naar de toekomst. Je kunt alleen maar bidden om ontferming voor hen die in al hun wanhoop zo moedig zijn.

Zonder die pijn mooier te willen maken bracht het me toch tot de kern van het evangelie. God die voor zijn Zoon de handen en levens van vreemden verkiest – de levens van mensen van goede en kwade zin – boven zijn eigen armen. In de hoop dat door niet op afstand te blijven maar nabij te komen wij aangespoord worden te leven richting Zijn toekomst.

Elke dag opnieuw is dat Gods overgave aan ons. Niet uit wanhoop maar uit liefde, droeg Hij zijn Zoon deze wereld in. Elke dag opnieuw hebben we de mogelijkheid om Hem te ontvangen en verder te dragen. Om hoop handen en voeten te geven.

Ds, Gerjanne van der Velde-Meijer

Bij de diensten

September is een maand vol bijzondere diensten. We zijn dankbaar dat we weer redelijk normaal kerkdiensten kunnen houden. Voor hen die nog niet durven of kunnen blijft er gewoon de mogelijkheid bestaan om via Kerkdienst gemist meer te vieren. Fijn dat we ook via deze weg met velen verbonden zijn.

Over een aantal leest u elders in deze Wat ons bindt zoals het ochtendgebed op de Klavertje4 – zondag en de Vredesdienst op 19 september.

Op 12 september houden we een feestelijke zangdienst. Niet één maar twee organisten – de u bekende vader en zoon – zullen hun medewerking verlenen. We vieren niet alleen feestelijk maar ook na afloop zal de koffie vergezeld gaan van iets lekkers.

Op 26 september vieren we de Maaltijd van de Heer of het tegen die tijd wel weer mogelijk zal zijn dat ook in de Schuylenburgh te doen kan helaas nu nog niet toegezegd worden.

Goede en gezegende diensten gewenst!



Onze zieken

Zowel mevr. Koenders, Bosstraat 1a, als dhr. Breukelaar, Mgr Nolensstraat 26, werden in de afgelopen maand opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Beiden zijn thuis aan het herstellen.

In Antonia verblijven mevr. Van de Berge, Melkweg 10, en mevr. Costeris. Laan v. Schuylenburgh 98. Beiden zijn opgenomen voor revalidatie.

Voor allen gaat het niet als vanzelf de goede kant op. We wensen hen moed en kracht toe om vol te houden. Dat ze zich daarbij gesteund weten door de nabijheid van God en mensen.



Jarigen 80+ september

01 sept. mw. A.W. Suselbeek-Vriesen, Boeckhorststraat 1 Terborg

11 sept. dhr. B.J.H. Colenbrander, Lichtenbergseweg 57

23 sept. mw. H.T. Wijsman-Meijerman, Kloosterhof 2

Huwelijksjubileum

Op 10 september 1981 gaven Alexander en Gea Jannink-Heuver, Dierenriem 2, elkaar het ja-woord. Een jubileum om in dankbaarheid te vieren met hun zoon en de mensen die hen dierbaar zijn. Wij feliciteren hen ook van harte en wensen hen nog vele gezegende jaren samen toe.

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



Wat doe jij in vredesnaam?

Wat een vraag!

Wat doe ik voor de vrede? Alsof ik daar in mijn kleine wereld invloed op heb...

Maar toch...ook in ons eigen Silvolde zijn er mensen die er niet bij horen omdat ze uitgesloten worden.

Met de dichtster Amanda Gorman vragen we ons af 'waar we licht vinden in de oneindige schaduwen' waarin mensen leven die vanwege hun afkomst keer op keer worden afgewezen voor een baan, die voor hun levensonderhoud niet zonder de voedselbank kunnen, die - kind nog - op school de dupe worden van hardnekkige sociale verschillen, die een etiket opgeplakt krijgen en daardoor gebrek aan perspectief en levensgeluk ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk, leiden naar onvrede.

Wat doen wij in vredesnaam?

Een vraag om over na te denken, een hartenkreet om bij stil te staan! Daartoe nodigen wij u van harte uit.

Oecumenische Werkgroep Silvolde

Rommelmarkt 11 september

Ja, je leest het goed: zaterdag 11 september is monumentendag en ook onze kerk is dan open en te bezichtigen. En ook de toren is van binnen te bekijken en te beklimmen.

Wij hopen dat alles dan weer mogelijk is en dat het daarnaast ook nog mooi weer zal zijn. In dat geval willen we ook graag een aantal kramen inrichten met spullen van de Koningsmarkt.

Al twee keer ging de Koningsmarkt niet door, nu hopen we dat we op deze dag een markt in kleinere vorm te kunnen houden. Dus alleen buiten een aantal kramen met spullen, daarnaast de catering vanuit de keuken van de Sprank, en natuurlijk dan ook weer met pannenkoeken van onze eigen pannenkoekenbakers. Vanaf 9:30 uur beginnen al deze activiteiten.

Ook muziekvereniging Excelsior zal deze dag met een kraam aanwezig zijn.

Voor deze dag kunnen we nog hulp gebruiken. Hulp bij het klaarzetten en opruimen en bij de verkoop. Ook zelfgebakken kruidkoek of cake is zeer welkom. En leuke spullen om te verkopen zijn uiteraard ook nog welkom. Neem a.u.b. voor al deze zaken contact op met Anton Neijland (0315-631627 of a.neijland@planet.nl)

Samen aan tafel hoopt weer te kunnen starten...

Zondag 23 februari 2020 was de laatste keer dat we samen aan tafel gingen, wat is dat inmiddels lang geleden.....

Maar we hopen dat alles goed blijft gaan en dat we op zondag 26 september 2021 weer mogen starten met een nieuw seizoen. We hopen dan onze gasten weer eens te zien en te spreken.

Helaas moeten we wel e.a. aanpassen en is het bijvoorbeeld nog niet verantwoord om met totaal 30 mensen aan tafel te gaan zoals we dat gewend waren. Het aantal gasten dat we kunnen ontvangen is maximaal 16. Wij gaan in groepjes van 4 aan tafel, dus niet in één lange rij. Wie te laat is met reserveren dit keer (omdat we vol zitten) mag de volgende keer komen, dus zo nodig gaan werken met een 'wachtlIJst'.

Dus wie gezellig mee wil eten is op 26 september van harte welkom!

Wilt u mee eten dan kunt u zich vanaf 1 september tot uiterlijk vrijdag 24 september 2021 opgeven bij Gerry Neijland tel. 0315-631627 of - Mariet Weening 0315-329000.

Ambtsjubileum van "onze" predikant

In september dit jaar is Gerjanne van de Velde 12,5 jaar in het ambt. In de dienst van zondag 3 oktober zal dit gevierd worden. Velen herinneren zich vast nog de viering van het 10-jarig jubileum in maart 2019 in De Lier. Daar zijn we toen heel gastvrij onthaald door de protestantse gemeente aldaar. Graag doen we nu iets terug. Een uitnodiging aan de gemeente in De Lier is verzonden. Na het bezoek aan de kerkdienst is er voor hun ook een klein programma samengesteld in de regio.

We willen er met elkaar een mooie en feestelijke viering van maken!
De kerkenraad



Kerkrentmeesters

13-06	€ 16,50
20-06	€ 29,09
04-07	€ 26,40
11-07	€ 39,50
18-07	€ 32,10
25-07	€ 28,45

Collectes via de bank

juni	€ 191,50
juli	€ 238,50
Verjaardagsfonds	
juni	€ 87,50
juli	€ 40,00

Collecteopbrengsten juni 2021

Diaconie

06-06 Kerk in Actie Noodhulp Corona	€ 45,33
13-06 Stichting Wensvakantie OIJ	€ 38,50
20-06 Kerk in Actie Vluchtelingen Griekenland	€ 42,33
27-06 Stichting Ambulance Wens	€ 35,60

Toelichtingen collectes

5 september Sravana, Doetinchem

Het hospice biedt ondersteuning en zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven.

12 september Kerk in actie vraagt om financiële hulp voor de noodtoestand door de aardbeving op Haïti.

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd.

Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.

Voor 43 euro krijgt een gezin een hygiënepakket met zeep, douchegel, tandpasta, tandenborstels, toiletpapier, kam, luiers en wasmiddel.

Voor 62 euro krijgt een gezin een noodpakket met dekzeilen, touwen en dekens.

Tentoonstelling in de kerk

De hongerigen voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven, oftewel de zeven werken van barmhartigheid. Dit thema liep als een rode draad door de zondagen van de veertigdagentijd. Er bestaat rond dit thema ook een reisexpositie van zeven schilderijen met zeven bijpassende gedichten. De diaconie heeft deze expositie kunnen huren en in de maand oktober zal deze in onze kerk te zien zijn.

De diaconie

Jeugdwerk

In september gaat ook het jeugdwerk weer van start zowel op de zondag als de vrijdagavonden

Kinderkerk

Elke 1ste en 3de zondag van de maand is er kinderkerk voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij beginnen en eindigen in de kerk en gaan tijdens de dienst naar de Sprank voor hun eigen bijbelverhaal en verwerking.

Leiding: Renate Rouwenhorst en Marlies van der Veen

Tienerkerk

Elke 4de zondag van de maand is er tien4Teen in de Sprank. De tieners gaan daar met elkaar in gesprek over geloven over God en alles wat daaraan raakt.

Leiding: Gerda Wassink

Jeugdclubs

Eén keer per maand zijn er op vrijdagavond de jeugdclubs in de Sprank. Vanwege de groepsgrootte en omdat we onvoldoende leiding hebben stappen we dit seizoen met de over van vier groepen naar drie groepen. De indeling is als volgt:

Kidz op Zolder: Eén groep voor alle basisschoolleerlingen vanaf groep 4 tot en met 1ste klas voortgezet onderwijs. We beginnen de avond gezamenlijk en bij het spel gaan we uiteen in een jongste en oudste groep. .

Tijd: 18.45 - 20.00 uur

Leiding: Gerjanne van der Velde

Downstairs: Voor tieners vanaf voortgezet onderwijs klas 2

Tijd: 20.15 - 21.30 uur

Leiding: Dorien Weening en Renate Rouwenhorst

Keldergroep: Dit is een groep met jongens uit eind VO en verder

Tijd: 20.15 - 21.30 uur

Leiding: Madeleine Streefkerk en Gerjanne van der Velde

Aftrap

Op zondag 12 september houden we een feestelijke aftrap voor de clubs.

Kidz op Zolder van 11.30 - 13.00 uur

Downstairs, Keldergroep : 12.15 - 13.30 uur

Verdere informatie

De kinderen (en de ouders/verzorgers) ontvangen in de eerste schoolweek nog een aparte uitnodiging en verdere informatie). Mocht je hem niet hebben ontvangen en toch meer willen weten neem dan even contact op met Gerjanne van der Velde (predikant@pgsilvolde.nl / 0315-239910)





Demontage frontpijpen van de prestant.



De werkplaats in de kerk. Hier werd al het pijpwerk nagekeken, schoongemaakt en gerepareerd waar nodig.



Terugplaatsen van het pijpwerk

Naber orgel als herboren!

Onlangs heeft het orgel een grote onderhoudsbeurt gehad. Hieronder vind u een kort verslag met enkele foto's.

Het hoofdorgel is een orgel van de bekende orgelmaker Carl Friedrich August Naber. Naber, geboren in 1797 in het Westfaalse Teclenburg, vestigde zich in 1825 te Deventer. Van daaruit werden tientallen orgels geleverd in Oost-Nederland. Ook in Terborg (NH), Etten (NH) en Dinxperlo (NH) treffen we een Naber-orgel aan. Het orgel kwam in 1855 gereed. Alle delen van dit instrument werden in de werkplaats te Deventer gemaakt. Het orgel kreeg één manueel met negen registers en aangehangen pedaal. In 1952 wijzigde de firma Spiering het instrument. De windlade werd in tweeën gedeeld, en er werd een nieuwe klaviatuur met twee manualen gemaakt. De dispositie werd verder ook ingrijpend gewijzigd en tenslotte voegde Spiering een vrij pedaal toe op een pneumatische lade. In 1975, heeft de firma Flentrop het oorspronkelijke werkstuk gereconstrueerd. Enig pijpwerk uit 1855 is bewaard gebleven, helaas is er veel verloren gegaan.

De dispositie van het orgel:

Manueel:

Prestant 8 (front, 1975)

Holpijp 8 (5)

Fluit Travers 8 (1975; C-fis in Holpijp)

Octaaf 4 (1855)

Fluit d'Amour 4 (1855)

Quintfluit 3 (1975)

Woudfluit 2 (1855)

Cornet III sterk (1975)

Dulciaan 8 (B/D, 1975)

pedaal: (C-d1, aangehangen)

De werkzaamheden werden gestart op maandag 19 juli, door de firma van Eeken Orgelmaker uit Herwijnen. Er werd een steiger voor het orgel geplaatst en kon er begonnen worden met de demontage. Alle pijpen zijn eruit genomen, vakkundig gecontroleerd en gereinigd. Enig pijpwerk is meegenomen naar de Orgelmakerij, omdat de voeten (onderste deel van de pijp) ernstig verzakt waren, en niet ter plekke hersteld konden worden. Vervolgens is de orgelkas, klaviatuur en sleeplade (gedeelte waar de pijpen op staan) grondig gereinigd van binnen en buiten. Nadat alles gecontroleerd, schoongemaakt en gerepareerd was, is het pijpwerk weer teruggeplaatst in het orgel en kon men op 29 en 30 juli het orgel weer op stemming brengen. De totale werkzaamheden hebben twee weken in beslag genomen. Op 2 augustus konden we het orgel weer feestelijk in gebruik nemen. Al met al was het een interessant project, waar ik zelf ook veel van geleerd heb. Het is bijzonder om in het orgel, wat ik vaak "mijn" orgel noem, de geschiedenis te zien en te horen. De oudste materialen zijn 166 jaar oud en nog steeds puntgaaf! De wijzigingen, door de Firma Spiering en later door de firma Flentrop, waarbij bij de laatste restauratie door Flentrop in 1975, veel nieuw pijpwerk geplaatst is, hebben een duidelijke invloed gehad op de oorspronkelijke klank die Naber voor ogen heeft gehad voor het orgel. Het orgel moet in 1855 helder en fris geklonken hebben. Een echte Barokke klank. Dit is vooral nog te horen en te zien aan de oudste pijpen. Helaas krijgen we die oor-

spronkelijke klank van Naber, door het verloren pijpwerk niet meer terug. Maar door de inzet van Henk van Eeken en zijn Vrouw Janneke komt het uiteindelijke resultaat in de buurt van de situatie van 1855. Het orgel klinkt weer fris en helder. Het klinkt als herboren! Mocht u het resultaat van dichtbij willen zien, bent u van harte welkom!

Wilco Kleinhesselink



Discussiëren over de te vormen klank

Zomeravondconcert voor de zangers

"Heel hartelijk bedankt", dat was wat onze organist Wilco Kleinhesselink op vrijdagavond 16 juli wilde zeggen met zijn zomeravondconcert. Een groot 'dank-je-wel' voor de zangers die meer dan een jaar lang onze wekelijkse erediensten met hun zang hebben opgeluisterd. Gemeentezang was door de coronapandemie in die periode niet toegestaan en onder leiding van Wilco ontstond een koortje dat in wisselende samenstelling elke zondagochtend in de dienst te horen was.

Uiteraard waren de zangers aanwezig bij het concert, maar ook de leden van de kerkenraad waren uitgenodigd. Wilco speelde op het grote Flentrop orgel onder andere werken van J.K. Simon, J.G. Walther en Corell en op het kleine koororgel het prachtige Aria Secunda van Pachelbel. Voor de gelegenheid waren de zangers van het koor Belcanto uitgenodigd, het koor waar Wilco ook zelf in zingt. Zij zongen stukken van onder andere Bortnasky, Elgar en 'The long day closes' van A. Sullivan. Voor de verdere muzikale invulling speelde Hadassah van der Velde (10) op cello een paar solostukken en samen met Wilco op het koororgel onder meer de Sarabande van G.F. Händel. Hadassah heeft onlangs haar muziekdiploma A gehaald en trad op als een volleerd musicus.

Het was een prachtig afwisselend concert en een terecht 'dank-je-wel' voor onze zangers. En uiteraard bedanken wij Wilco voor dit mooie initiatief.

Willem Jansen van Velsen



Hadassah was met haar 10 jaar de jongste musicus tijdens het concert



Koor Belcanto: v.l.n.r. Ineke Diersen, Wilco Kleinhesselink, Riekje Hengeveld en Gerhard Klompenhouwe



Wilco Kleinhesselink speelde op het koororgel het prachtige Aria Secunda van Pachelbel

Jozua en Kaleb te Silvolde

In het blad 'Het Oosten' van de Weesinrichting te Neerbosch van 13 maart 1901 schreef de heer J. van 't Lindenhout in zijn weekjournaal: 'Mochten wij in de vorige kronieken enkele voorbeelden mededelen, waaruit blijkt hoe in de practijk van het leven aan den dag komt dat het grotere blijdschap geeft, te geven dan te ontvangen, dan wenssen wij opnieuw onze vrienden enkele feiten uit onze arbeid voor onze wezen in herinnering te brengen, die velen mogen opwekken om dit goede voorbeeld te volgen.

Reeds meer dan twintig jaren beijveren onze vrienden te Halle, Varsseveld, Dinxperlo, Silvolde en nog andere plaatsen in den zogenaamden Achterhoek van Gelderland om in het voorjaar de z.g. worstencollecte te houden. De vader van dit werk der liefde was mijn waarde vriend Ds. Bulens van Varsseveld, een man, wiens aandaken nog voortleeft in de harten van honderden, die reeds op gevorderden leeftijd zijn gekomen. Toen mijn goeden vriend Bulens van onze wezenarbeid hoorde, nam hij aanstonds het besluit ons in dit werk te helpen. De wezenbus stond altijd in zijn huiskamer en menige giff werd hieruit naar Neerbosch verzonden.

Maar nu waren onze vrienden in den Achterhoek, en dit is een grote zegen, veel rijker aan liefde dan aan geld. Met dit laatste waren de meesten minder bedeed, hoewel zij in overvloed bezaten, wat zij verder nodig hadden voor dit leven. En wat bedacht Ds. Bulens? Hij was een practisch Christen, en daarom wist hij raad. Ik geloof niet dat er nergens in ons land zoveel varkens worden geslacht als in Gelderlands Achterhoek. Het was, en is nog, het land van spek en worst. En dat is een zegen: men leeft er eenvoudig, maar eet er goed.

Ds. Bulens sprak op het Jaarfeest van de Jongelingsvereniging te Varsseveld over de wezenarbeid te Neerbosch; en deelde een en ander mede van de groten zegen die hierop ruste. Hij stelde in het licht dat men hier met een groot huisgezin leefde uit 's Heeren hand, dan Heere biddende dat Hij het dagelijks brood zou geven. Hij moedigde de jongelingen aan iets voor dit werk te doen; en nu werd het besluit genomen ene worstencollecte houden.

Op een zeer eigenaardige wijze had die inzameling der worsten plaats; de jongelingen gingen twee aan twee naar een gedeelte van het uitgestrekte dorp Varsseveld en vroegen bij alle boeren of zij een worst wilden geven voor de arme weeskindertjes, die toen in Nijmegen en Neerbosch waren gehuisvest. Elke commissie nam een bonenstaak mede, en wanneer men nu een of meer worsten ontving, dan werden deze aan de bonenstaak geregen. Waren er enige aan de bonenstaak geregen, dan namen de beide jongelingen elk een eind op de schouder en droegen de metworsten naar huis, op dezelfde wijze als eenmaal Jozua en Kaleb, toen zij van hun verspietersreis uit Kanaän terugkeerden, den druiventros, die zij in het dal van Eskol hadden gevonden. (Nummerie 13 en 14) Het was een grote vreugde wanneer zij des avonds met een groot aantal worsten tehuis kwamen. Dan werden ze geteld en in een ton gedaan en zo naar de Weesinrichting gezonden.

In het eerst was het wel wat vreemd en hadden de collectanten wel eens moeite het hart van de boerin te vermurmen, eer zij bereid was een of meer worsten af te staan. Maar omdat deze collecte jaarlijks herhaald werd, rekende men er spoedig op dat de jongelingen weder zouden komen. En menige boerin maakte daarvoor een

monsterworst, tweemaal zo groot als ze gewoon was!

Het goede werk, in Varsseveld begonnen, heeft zich tot Halle, Silvolde, en vooral Dinxperlo uitgebreid. Wat zou er niet veel voor de arme en verlaten kinderen kunnen gedaan worden, indien men overal, op dezelfde wijze als in de Gelderse Achterhoek geschiedt, wilde bejveren om de wezen te helpen voeden en kleden'.

Bernard Dorrestijn

(Afbeelding: De verspieters; borduurwerk van de moeder van Wil Dorrestijn, mevr. Geertruida Christiena te Rietstap.)



Blijf op de hoogte!

Al enige tijd versturen we de zondagsbrief digitaal. Hierin vindt u de informatie voor de dienst van zondag, de agenda van komende week en ook actuele nieuwsberichten.

Mocht u de brief nog niet in de mailbox gevonden hebben en hem wel willen ontvangen dan kunt u uw mailadres doorgeven via predikant@pgsilvolde.nl of via één van de kerkenraadsleden.

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl



Uitnodiging Klavertje-4 zondag op 5 september 2021

Deze zondag vieren we samen met alle gemeenten van Klavertje-4.

Voor een uitgebreide dagindeling verwijzen wij u naar de augustus-uitgave van het KLAVER.

We starten met een morgengebed in de eigen gemeente. En gaan daarna op pad voor een bezoek bij de overige gemeenten.

De dag begint om 10.00 uur. En is rond 14.00 uur afgelopen.

Bij elke gemeente is er een ontvangst met uitleg over de betreffende gemeente.

Ook zijn er activiteiten voor de jeugd.

Afhankelijk van het tijdstip op de dag wordt er voor de inwendige mens gezorgd. We houden rekening met diëten.

Opgave voor deze dag, middels onderstaande strook, uiterlijk 29 augustus.

Deze strook kunt u inleveren:

- In uw eigen kerk, na de dienst op zondag
- Afgeven, of middels een email, aan de contactpersoon van uw gemeente.

Gendringen/Bontebrug. Jan Jolink. sofcowaf@gmail.com

's Heerenberg/Zeddam. Sijnie Heuvel. aanmelden@protestantsbergh.nl

Etten/Terborg/Ulft. Ton Boel. tonboel@kpnmail.nl

Silvolde . Gerrit Luijmes. gerritluijmes@hotmail.com

Deel hieronder invullen en inleveren

Ik/wij melden ons aan voor de Klavertje-4 zondag op 5 september

Naam: met personen

Waarvan . . . kinderen

Adres, telefoonnummer en emailadres.

.

-Ik/ we komen met de fiets

-Ik /we komen met de auto en kunnen nog ... personen meenemen

- Dieetwensen zijn.

.