



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Zeven keer aan tafel

4 september:
Startzondag

Films en zondagmid-
dagconcerten in het
najaar

Nieuw seizoen
Jeugdwerk

september 2022

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten september

Zondag 28 augustus

10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Diaconie, Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 4 september Startzondag

10.00: ds. G. van der Velde – Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Myanmar
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 11 september

10.00: ds. G. van der Velde – Meijer
1ste collecte: Eigen Jeugdwerk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zaterdag 17 september Kermisviering

15.00 uur pastor G. van de Munckhof en ds. G. van der Velde-Meijer
m.m.v de Silvoldse Muziekverenigingen Excelsior, Radboud en Willem
Tell

Zondag 18 september

10:00 uur: mevr. P. Veerbeek
1ste collecte: Diaconie, Kerk in Actie - Syrië
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 25 september - Oecumenische Vredesdienst

10:00 uur: oecumenische werkgroep,
mmv Wilma Pastors (zang/gitaar)
1ste collecte: Kerk in Actie, Colombia

Zondag 2 oktober m.m.v De Vrolijke Noot

15:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Diaconie, eigen werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Vieringen Schuylenburgh september

Alle vieringen zijn op woensdag, beginnen om 16.30 uur
en vinden plaats op de Deale.

7 september	pastor G. van de Munckhof
14 september	pastor G. van de Munckhof
21 september	ds. G. van der Velde-Meijer
28 september	pastor G. van de Munckhof

Woensdagavondgebed

U bent van harte welkom voor een kort moment van bezinning in het
midden van de week. Afwisselend in één van de kerken van de Kla-
vertje 4- gemeenten.

Het woensdagavondgebed is ook te zien op www.kerkdienstgemist.nl

7 september:	Megchelen
14 september:	's- Heerenberg
21 september:	Silvolde
28 september	Terborg

Een plaats aan de tafel

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

Bij de diensten

Op **4 september** is het startzondag. We beginnen gewoon als altijd met een dienst om 10.00 uur. Een feestelijke viering met medewerking van onze eigen zangers en een aantal kinderen. Of beter gezegd, met medewerking van alle aanwezigen. Want iedereen die er is draagt bij op eigen onmisbare wijze.

Op **17 september** is er een kermisviering in de tent bij de Schuylenburgh. Pastor van de Munckhof en ds. Van der Velde gaan voor en de diverse Silvolde muziekverenigingen zorgen voor de muziek.

18 september hoopt Petra Veerbeek uit Dinxperlo bij ons voor te gaan.

Zondag **25 september** is er een viering in het kader van de Vredesweek. Deze viering draagt het landelijke thema 'Generatie Vrede'. Het verlangen naar vrede gaat over de grenzen van de generaties heen en is ook in een mensenleven in de wisselende fases een telkens terugkerend thema. Vrede met de ander, met God en met jezelf.

We zoeken naar woorden van vrede in deze beladen tijd waar de oorlog nog steeds aan de poorten staat en we zo indringend met de gevolgen geconfronteerd worden. We lezen, bidden en zingen. De viering wordt verzorgd door leden van de oecumenische werkgroep en muzikaal ondersteund door Wilma Pastors met zang en gitaar.

Op **2 oktober** is er geen dienst in de ochtend maar in de middag om 15.00 uur. Muziekgroep De Vrolijke Noot uit Aalten komt dan zijn medewerking verlenen. Voor de groep is het lastig om om 10.00 uur aanwezig te zijn. We kijken al terug op mooie vieringen met deze groep en verwachten ook dat het nu weer een feestelijk geheel zal worden.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Zeven keer aan tafel!

Als dat geroepen wordt dan zijn de reacties nogal eens wisselend. De één komt met lekkere trek aangesneld, de ander is druk verzonken in waar hij of zij mee bezig is en heeft nog een aansporing nodig en weer een ander heeft in de keuken gekeken en laat de maaltijd het liefst voorbijgaan.

Toch is het eerste gevoel bij 'Aan tafel!' denk ik bij velen een oproep tot gezelligheid.

Aan tafel, je bord staat klaar, er is op je gerekend.

De landelijke PKN heeft 'Aan tafel!' als thema gekozen voor de startzondag en het winterwerk. Dit omdat in het hart van ons kerk zijn de tafel een belangrijke ruimte inneemt. De tafel is de plek waar brood en wijn worden gedeeld. Het kloppend hart van ons geloof. Jezus die zijn leven deelde en gaf voor zijn vrienden en voor ons. De tafel ook waar Hij mensen opriep om een gemeenschap te vormen.

Wij nemen dit thema graag over. Een tafel als plek van samenkomst. Een plek waar in voedsel - de eerste levensbehoefte - wordt voorzien, maar waar ook ruimte is voor ontmoeting, gesprek, gezelligheid al die andere dingen die het leven zin en kleur geven.

In de eerste helft van dit seizoen gaan we zeven keer aan tafel. Zeven Silvolde tafels, soms voor de ene groep, soms voor de ander, vaak voor iedereen.

Het is fijn dat er weer vertrouwen is om dingen te plannen. Om weer onbepakt samen te komen. Onder voorbehoud is het hele leven, maar we spreken de hoop uit dat we dit najaar weer met elkaar in beweging zijn.

De tafels

De starttafel

4 september: Startzondag 'Aan tafel!'. We beginnen met een feestelijke viering voor jong en oud. Daarna is er een feestelijke koffietafel en na een ontspannen activiteit sluiten we af met een soeptafel.

De spelletjestafel

Op 26 april werd er weer een ouderwetse spelletjesmiddag voor de senioren gehouden in de Sprank. Dit krijgt dit najaar een vervolg op vrijdag 23 september en vrijdag 18 november. Zie hierover ook al het bericht in deze WOB.

Bij de dokter aan tafel

Erik Muller werkte jarenlang als internist-oncoloog in het Slingeland Ziekenhuis. In 2019 ging hij met pensioen. Patiënten met kanker vertelden hem regelmatig over wat mensen tegen hen zeiden en wat dit met hen deed. Dat inspireerde hem tot het schrijven van een boek, over wat je wel en beter niet kunt zeggen tegen mensen met



kanker. Op woensdag 12 oktober komt hij bij ons om te vertellen over zijn boek en daar over in gesprek te gaan.

Een tafel van dankbaarheid

Op 2 november is het dankdag voor het gewas en de arbeid. We komen altijd samen om te danken maar dit jaar zullen we het uitbreiden met een maaltijd. Danken en delen als grondbeginsel van gemeentezijn.

Natafelen

Na afloop van de dienst van 13 november is er een lunch voor de middengeneratie. Om na te praten of juist om vooruit te praten.

Om de tafel voor het gesprek van de dag

De actualiteit brengt telkens weer iets naar voren om over na te denken. Soms heb je anderen nodig om niet in dat denken verstrikt te raken. Met elkaar praten kan een heel ander licht op zaken werpen. Op 30 november gaan we met elkaar om tafel. Voor een goed gesprek over een onderwerp dat in die dagen speelt.

De tafel van samen

Op 11 december sluiten we de zeven tafels af in de ochtenddienst waarin we het avondmaal vieren. Een tafel van samen zal het zijn. Als altijd met eerbied en aandacht maar ook met ruimte voor de kinderen.

Over alle activiteiten zal op zijn tijd meer informatie komen. Voor nu is er alvast de uitnodiging om één en ander in de agenda te zetten.

Overstap kinderkerk naar tienerkerk

Op 10 juli jl. namen Loes Rouwenhorst, Luite Streefkerk, Hadassah van der Velde en Noa Jansen van Velsen afscheid van de kinderkerk. Na de zomer gaan ze naar de tienerkerk.





Jarigen 80+

1 sep. mevr. A.W. Suselbeek-Vriesen (87), Laan v. Schuylenburch 176

9 sep. mevr. M. van den Berg-Bijl (91), Laan v. Schuylenburch 10-1

11 sep. dhr. B.J.H. Colenbrander (83), Lichtenbergseweg 57

Collecteopbrengsten juni-juli

Diaconie

05-06 Het Passion (Huis Bergh)	€ 377,82
12-06 Eigen diaconaal werk	€ 42,30
19-06 Het Passion	€ 41,89
26-06 Oec. dienst, St. Mini manna	€ 53,30
03-07 Kerk in Actie, India	€ 52,20
10-07 Eigen diaconaal werk	€ 66,35
17-07 St. Dorcas Aalten	€ 57,40
24-07 St. Effatha	€ 31,20
31-07 St. Sravana	€ 63,30

Toelichting collectes september

4 september, Kerk in actie. Myanmar

Kerk in actie ondersteunt gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind, niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt ook mensen met een handicap bij het vinden van passend werk.

Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe ze mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

18 september, Kerk in actie. Syrië

Kerk in actie ondersteunt de kerk in Syrië bij het herstel van kerkgebouwen en gemeenschapshuizen die door de burgeroorlog zijn verwoest. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

25 september, Kerk in actie. Colombia

Colombia werd jarenlang geteisterd door een gewapend conflict. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

Samen aan tafel start weer

De vakantie is voor de meesten van ons weer voorbij, dus we kunnen weer samen aan tafel gaan eind september. Het kookteam heeft er weer zin in. We hopen dat we het velen van u weer naar de zin kunnen maken wat betreft het eten. En de gezelligheid maken we natuurlijk samen.



Kerkrentmeesters

12-06	€ 30,90
19-06	€ 31,80
26-06	€ 14,00
03-07	€ 34,20
10-07	€ 44,00
17-07	€ 35,25
24-07	€ 24,30
31-07	€ 15,90
Juni/Juli collecte per bank	€ 60,00
Verjaardagsfonds juni/juli	€ 145,00
Overige giften per bank	€ 50,00
Gift t.b.v. Jeugdwerk	€ 50,00





In juni jl. hebben we afscheid genomen van keukenprinses Wilma Melissen. Sinds 2015 was zij lid van ons kookteam en ze heeft dus heel wat maaltijden helpen voorbereiden. We hebben haar hartelijk bedankt voor al die jaren. Van het kookteam kreeg ze een waardebon, namens de kerkenraad een mooie bos bloemen. Gelukkig heeft Wilma inmiddels ook een opvolgster en dat is Lia Luiten. Lia heeft al een keer meegelopen en wil graag vanaf dit seizoen helpen.

Dus u ziet het, wij zijn weer klaar voor een mooi nieuw seizoen. Op zondag 25 september wordt er weer gekookt. Wilt u mee eten dan graag wel opgeven: Uiterlijk de laatste vrijdag van de maand. Opgeven bij Gerry Neijland tel. 0315-631627 of Mariet Weening tel. 0315-329000

Startzondag

Zondag 4 september is er weer de startzondag. Dit keer weer alleen als Prot. Gem. Silvolde. Vorig jaar hadden we de Klavertje 4-startzondag (op de fiets naar de 3 andere kerken) en daarvoor was er vanwege de corona een tweetal jaren geen startzondag.

Dit jaar is er na de dienst de traditionele koffie in De Sprank en aansluitend een kompas wandeltocht(je) door en om de kerk resp. door het centrum van Silvolde.

Zoals gebruikelijk is er daarna weer een lunch, waarmee de startzondag wordt afgesloten.

Gerrit Luijmes

Seniorenmiddag

Vanwege groot succes wordt er op vrijdagmiddag 23 september voor de senioren een gezellige spelletjesmiddag georganiseerd door de dames van de HVD.

Neem gerust een kennis of familielid mee. We beginnen om 14.30 uur en het duurt tot 16.30 uur. Voor koffie en een drankje wordt gezorgd. Opgeven van te voren hoeft niet, u bent van harte welkom! Wellicht zit er een spel bij wat u nog nooit gespeeld heeft, dus dit is uw kans! Tot 23 september!

de dames van de HVD

NB. Om alvast te noteren in uw agenda: de volgende seniorenmiddag is op vrijdag 18 november.

Films in de Sprank

Op **maandag 3 oktober** bekijken we 'Respect' een film over het leven en de muzikale carrière van Aretha Franklin. Over de gave van muziek maar ook over het belang van het vinden van je eigen geluid. Respect verdienen en respect geven.

Op **maandag 7 november** nog meer muziek en dan wel met 'Elvis'. Elvis Presley kende een stormachtig leven. De film beziet het vanuit zijn relatie met zijn manager kolonel Tom Parker. Een bewogen leven tegen de achtergrond van een bewegende Amerikaanse cultuur.



Op **dinsdag 13 december** komt kerst al in zicht. Tijd voor een echte kerstfilm onder het genot van warme chocolademelk. We hebben er al een paar op het oog maar mocht u nog een klassieker weten die iedereen echt eens gezien moet hebben meldt het dan gerust bij Anton Neijland of Gerjanne van der Velde.

Alle films beginnen om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.45 uur. We vragen een vrije gift, voor een filmavond met koffie en thee.

Zondagmiddagconcerten najaar

Ook dit seizoen hopen we weer een aantal mooie zondagmiddagconcerten te mogen organiseren. Het programma tot december is inmiddels bekend.

We starten op **zondag 23 oktober** met **MBrass**. Dit is een achtkoppige Achterhoekse brass-formatie. Met ervaren muzikanten uit Montferland spelen ze herkenbare muziek voor jong en oud in een eigen stijl. Mbrass staat voor muziek die het publiek en de bandleden raakt en omarmt (embrace).

Op 20 november staat **Sereen** gepland. Helaas kon begin dit jaar hun geplande concert niet doorgaan, we hopen van harte dat het op zondag 20 november wel kan. Sereen is in de basis een avondwakekoor maar ze vinden het heel fijn om ook weer eens een concert te mogen verzorgen. De leden zijn verdeeld over vier stemmen: sopranen, altten, tenoren en bassen. Veel liedjes zijn daarom door de dirigent zo gearrangeerd dat ze vierstemmig gezongen kunnen worden. Een breed scala van stemmige nummers: kerkelijke liederen zoals diverse Ave Maria's, het Ave Verum en Blijf Mij Nabij. Maar ook gepaste songs van bijvoorbeeld Ruth Jacott, Enya, Rob de Nijs, Leonard Cohen, Matt Simons en Queen.

In december is het dan de beurt aan **De Görgelpiepen**. Ook zij stonden al eerder gepland maar door corona kon hun concert destijds niet doorgaan. **Op 11 december** hopen zij te komen met een programma dat past in de tijd van het jaar: Advent en Kerst.

Deze zondagmiddagconcerten beginnen altijd om 15:00 uur en in de pauze of na afloop is er koffie & thee. De entreprijs is nog steeds 8 euro.

Noteer deze data vast op de kalender of in de agenda, want we hopen u te zien!



We mogen weer! Het nieuwe seizoen van het jeugdwerk starten we samen...

<p style="text-align: center;">Klavertje4 Kids</p> <p>Zit jij op de basisschool en heb je zin om een leuk spel te doen?</p> <p>Heb je zin in een uitdaging?</p> <p>Heb je zin in iets grappigs? Iets Gezelligs?</p> <p>Ben je slim, handig, sportief of helemaal nergens goed in? Perfect!</p> <p>Dan hebben wij voor jou het:</p> <p style="text-align: center;">SuperSamenSpel</p> <p>En natuurlijk krijg je ook wat lekkers te eten.</p> <p>Tijd: 11.30 – 14.00 uur</p>	<p style="text-align: center;">Klavertje4 Young</p> <p>Strijd je tegen de andere teams in een PUBQuiz om de lekkerste bitterballen te de:</p> <p style="text-align: center;">BitterBallenBattle</p> <p>Je maakt zelf teams van 3 of 4 personen.</p> <p>Wie eet zich dik? Wie bijt alleen maar op zijn eigen nagels?</p> <p>Natuurlijk zijn er ook bonusrondes.</p> <p>Daarvoor hoef je niet veel te weten, maar kun je andere talenten laten zien.</p> <p>Samen ben je sterk!! Durf jij het aan?</p> <p>Wie: Alle jongeren van 12 jaar (brugklas) en ouder.</p> <p>Tijd: 15.00 – 17.30 uur</p>
--	--

Zondag 11 september 2022

Waar: Jeugdgebouw "De Sprank"
Kerkenstraat 6A in Silvolde

Opgewen voor 3 september 2022

Megchelen/Gendingen bij Annika Kuiper – a.kuiper.schut@gmail.com – 06 16486002

Terborg/Etten bij Henry Vrielen – henryvrielen@hotmail.com – 06 83552142

Zoddam/ 's Heerenberg bij Sijnie Heuvel – sijnieebiers@hotmail.com – 06 40606065

Silvolde bij Renate Kouwenhorst – r.kouwenhorst@gmail.com – 06 10322350

Jeugdwerk: We starten weer!

Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben van de warme zomer. Nu is het weer tijd om naar school te gaan. Terug naar het vertrouwde of misschien wel een nieuwe start op een andere school of met een andere opleiding.

Wij hebben weer plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen en hopen jullie allemaal weer te zien.

Er is best wat veranderd dus kijk even goed wanneer en waar je welkom bent!

Karlijn Rouwenhorst, Renate Rouwenhorst, Madeleine Streefkerk, Marlies van der Veen, Gerjanne van der Velde, Gerda Wassink, Dorien Weening

Kinder- en tienerclubs

Kidz op zolder

voor wie: Groep 4 t/m groep 8

wanneer: Vrijdagavond van 18.45 - 20.00 uur

leiding: Gerjanne van der Velde en Madeleine Streefkerk

Kidz in de kelder

voor wie: Klas 1,2,3 VO

wanneer: Vrijdagavond van 20.15 - 21.30 uur

leiding: Gerjanne van der Velde en Dorien Weening

Start: Op zondag 11 september starten we met het SuperSamenSpel

Data

2022; Zondag 11 september startactiviteit, 14 oktober, 11 november, 9 december

2023: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei

Jeugdclub

Dit jaar geen Downstairs of keldergroep meer maar vijf keer een activiteit voor iedereen die in het 4de jaar of hoger zit van het VO, al studeert, werkt of op wat voor een manier dan ook zijn dagen vult

11 september: Pubquiz, BitterBallenBattle

4 november: Flipperkasten

18 december: Kerst(quiz)feest

3/4 februari: Slapen in de Sprank

15 april: Sumoworstelen

Ruim van tevoren appen we de uitnodiging met daarin de exacte tijd en locatie.

Tienerkerk en Jeugdkerk

Elke vierde zondag in de maand is er in de Sprank een bijeenkomst voor de tieners en jongeren. Daar gaan ze actief met elkaar in gesprek over geloven en alles wat daarbij komt kijken.

Tienerkerk

voor wie: Klas 1,2,3 VO

wanneer: 10.00 - 11.00 uur

Jeugdkerk

voor wie: Klas 4 VO en alles wat daarna komt ;-)

wanneer: 11.15 - 12.15 uur

Leiding: Gerda Wassink

Data:

2022: 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december

2023: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni

Kinderen in de kerk

De kinderkerk gaat verder op een andere manier. Dus niet meer vast op de 1ste en 3de zondag van de maand. In plaats daarvan komen er een aantal zondagen waarop er in het bijzonder aandacht en inbreng is van en voor de kinderen in de dienst.

Dit zal in het najaar om de volgende zondagen gaan.

4 september, 10.00 uur

2 oktober, 15.00 uur

13 november, 10.00 uur

11 december, 10.00 uur

Daarnaast kijken we natuurlijk al weer met een scheef oog naar de Kerst en kriebelt het om ook daar weer wat moois mee te gaan doen.

En mocht het zo uitkomen dan zal er vast nog wel een keer een 'kinderkerk' oude stijl gehouden worden dan laten we dat vroegtijdig via de app weten.

Contactgegevens We proberen de activiteiten altijd op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. Via app-groepen, mail, en kerkblad

Mochten er vragen zijn dan staan we daar natuurlijk voor open en zijn wij te bereiken op:

Gerjanne van der Velde: predikant@pgsilvolde.nl

0315-239910 / 06-48773774

Gerda Wassink

gerdawassink12@gmail.com

06-27292515



De jongeren van de tiener- en jeugdkerk houden samen een brunch bij Gerda thuis. Het was de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie.

Johan Herman Helmink, zondagsschoolleider

In het Zondagsschooltje aan de Goorstraat nabij 't Onland richting Slangenburg, hangt een foto uit 1901 van de boerderij Groot Ellegoor, met daarop wel honderd kinderen, waarschijnlijk de 'bevolking' van meerdere zondagsscholen uit de omgeving. Het zou zo maar kunnen dat Johan Herman Helmink, geboren 24-9-1891, er bij op staat. In 1901 woonde de familie Helmink namelijk op de boerderij De Klophut aan de Lovinkweg, niet zo ver van Groot Ellegoor aan de Goorstraat, waar in die tijd de Zondagsschool gevestigd was. Johan Helmink vertelde later nog wel eens dat bij hem als tienjarige op die zondagsschoolmiddagen het verlangen al was opgekomen om op volwassen leeftijd zondagsschoolonderwijzer te worden.

Johan Herman Helmink trouwde op 7 september 1916 met Hendrika Anna Barink te Silvolde, en ze vestigden zich in het pand Ulftseweg 8 te Silvolde, naast (thans) groenteboer Van Aalten. Al snel neemt Johan Herman les in 't kerkorgelspelen, eerst van de heer Engelbart Klomp, organist te Silvolde, en daarna van de heer Eijsink te Terborg. In 1921 benoemde de Hervormde kerkenraad hem tot vaste organist in de Silvoldse kerk. En in dat jaar begint hij ook als medewerker/collega van de heer Lammert Beernink, als zondagsschoolonderwijzer in 't Kapelletje in 't Bos. En in 1934 draagt de heer Beernink de algehele leiding van de Silvoldse Zondagsschool aan hem over.

Zoals bekend verhuisde de Zondagsschool in 1935 naar 't Jeugdgebouw bij de Hervormde kerk. Maar het werk werd gestaag voortgezet, o.a. met de medewerking van Johanna Slöetjes, Leida Slöetjes, Mina Veldhorst en Dien Gemmink. Later gaan de dames respectievelijk door 't leven als: mevr. Pennings-Slöetjes, mevr. Houwers-Slöetjes, mevr. Mellendijk-Veldhorst en mevr. Kranen-Gemmink. En ook de heer Striep uit Terborg behoort gedurende lange tijd tot de vaste groep van trouwe medewerkers.

Dit verhaal zou niet volledig zijn zonder de vermelding van het feit dat de heer Johan Herman Helmink in Silvolde ook aan de wieg stond van respectievelijk: de Chr. Zangvereniging 'Looff den Heer', de Chr. Oranjevereniging en de Chr. Muziekvereniging 'Excelsior'. Kortom: de heer Helmink stelde zijn leven in dienst van de Heer!

Op een zekere maandagavond in 1951 werd de heer Johan Herman Helmink door de kerkenraad van de Hervormde gemeente Silvolde en het gemeentebestuur van Wisch in het zonnetje gezet. Dominee K.H.L. van Selms bood hem die avond een oorkonde van de kerk aan en burgemeester Kaeso Fabius speldde 'den jubilaris' een koninklijke onderscheiding op de revers!

Bernard Dorrestijn



Burgemeester Fabius speldt de heer Helmink het eremetaal op de borst